

## jagers schieten roofvogels en doen andere boze dingen ~

lodi Nauta

De afgelopen paar maanden konden we weer getuige zijn van wat jagers 'natuurbeheer' plegen te noemen. Onder bijzonder slechte weersomstandigheden, waardoor vogels in een slechte conditie waren, werd er fanatiek gejaagd. Hazen, Houtsnippen, Ganzen, Eenden, Fazanten enz. vormden tegen dit winters decor een gemakkelijk buit. Pas een week na het uitbreken van de 'sneeuwstormen', nl. op elf januari, besloot minister Braks van Landbouw en Visserij de jacht op 'waterwild', Houtsnip en Fazanthaan te sluiten. Echter op 28 januari werd de jacht alweer heropend voor vier dagen (normale sluitingsdatum is nl. 31 januari), ondanks dat er nog sprake was van vorst en sneeuwbedekking. Vele vogels en andere dieren moeten in de afgelopen winter letterlijk en figuurlijk het loodje hebben gelegd. Zo zag ik zelf in de Onnerpolder een rietgans waarvan snavel en vleugel aan flarden waren geschoten; het beest kon nog vliegen ook en moet een vreselijke dood gestorven zijn. We konden nog van andere smerige praktijken getuigen zijn: In het Nieuwsblad van het Noorden stond een foto van een door een jager kapotgeschoten (ruigpoot) buizerd. De jager had deze voor een kraai aangezien. Een paar dagen later stond er een reactie in de krant van de consul van de KNJV in Zuidlaren dat deze jager door deze publicatie onterecht gedupeerd was en dat zulke gebeurtenissen incidenten waren, een ongelukje zit immers in een klein hoekje. Ook vertelde hij dat een vriend van hem 'laatst' een sperwer had geschoten die hij en ook de consul voor een duif aanzagen.. Nee, laten we de jacht in ere houden ten behoeve van de fauna in Drenthe(!!!) En dat terwijl jagers er altijd zo hoog van opgeven het 'wild' met respect te behandelen, het natuurlijk evenwicht (wat dat dan ook moge zijn) trachten te herstellen, goede kennis van de fauna te hebben etc. Gewoon een stelletjes trieste ama-

teurs dus. En dan heb ik het nog niet eens over de hetze tegen de roofvogels, de brute moordpartijen op vossen, het 'ganzenbeheer' op de Waddeneilanden, de immer voortdurende jacht op schaars wordende soorten als patrijs en watersnip het 'dumpen' van vier ton lood (!) per jaar in de natuur, etc. etc. Het wordt tijd dat deze 'natuurbeschermers' een andere hobby gaan zoeken ten behoeve van de hele natuur in Nederland!