

JAARVERGADERING 1959 LEIDEN



JAARVERGADERING 1959 LEIDEN



JAARVERGADERING 1959 LEIDEN



In Valkenburg in het "sprookjesbos" had hij sinds drie jaar een vertrek ingericht als "geologisch museum". Hier kon hij nu, daar hij niet meer het veld in kon zoveel hij wou, zijn hart ophalen. Met engelengeduld kon hij hier de mensen vertellen over al zijn schatten en bracht hij velen tot bewondering voor de natuur. Zijn grote ideaal was namelijk om iedereen die liefde of belangstelling voor geologie had, de helpende hand te bieden. Hoeveel heeft hij niet voor ons gedaan? Altijd was hij daar om je te helpen. Veel leden van de afdeling Limburg en ook niet-leden mochten in zijn rijke vondsten delen.

Op vrijdagmiddag 14 augustus 1959 zou hij daar zijn laatste tocht heen maken. Hij bracht daar enige prettige uren door. Des avonds tegen half acht voelde hij zich niet goed worden en een arts oordeelde overbrenging per ziekenauto naar Maastricht noodzakelijk. Tijdens het transport in de omgeving van Meerssen overleed hij.

Boven zijn overlijdensbericht lezen wij "Laat U als levende stenen gebruiken tot de bouw van een geestelijk huis". Dit is als het ware de melodie van dit rijke leven geweest. Voor dit en al het andere zijn wij Hamelink dankbaar, waardoor hij voor ons onvergetelijk zal blijven.

W.F.A.



JAARVERGADERING DENEKAMP