



## In Memoriam Pieter Polderman

Geboren te Vlissingen 24 mei 1890.  
In leven oud-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Amanuenses en oud-bibliothe-caris van de Ned. Geologische Vereniging.  
Overleden te Hilversum op 19 juli 1962.

Voor vele leden van onze vereniging is de naam Polderman mogelijk niets zeggend.

Voor diegene die omstreeks 1958 boeken uit de Bibliotheek van de N.G.V. leenden is de naam meer bekend.

Maar een grotere bekendheid had zijn naam bij de leden van de afdeling Amsterdam.

Voor velen van ons is zijn heengaan een groot verlies. Op de eerste plaats als mens en op de tweede, maar voor ons niet minder belangrijke plaats, als kenner van de geologie.

Speciaal de kristallijne gesteenten en de mineralen hadden zijn grote belangstelling.

Wanneer een steen in zijn handen kwam, dan trachtte hij de vraag: "wat voor steen?" te beantwoorden langs de weg van de chemische analyse. En dit lag tevens op de weg van zijn beroep, amanuensis aan "Het Amsterdams Lyceum".

Vele malen hebben we daar kunnen profiteren van zijn prettige en rustige manier van doceren. In zijn vertrouwde omgeving, alwaar hij zelfs nog na de pensioengerechtigde leeftijd werkzaam was, mocht hij gaarne op de bijeenkomsten van de afd. Amsterdam, zijn proeven demonstreren en zijn vondsten tonen.

Zijn zoon, de heer C.P. Polderman te Amstelveen, had hem de eerste belangstelling voor de geologie bijgebracht en omstreeks 1950 volgde toen het lidmaatschap van onze vereniging.

Men kon altijd op zijn belangstelling en hulp rekenen.

Toen ondergetekende wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt was als bibliothecaris te bedanken, was de heer Polderman direct bereid de functie over te nemen.

Het leed is hem ook niet gespaard gebleven. Hij had veel zorg over zijn vrouw, die ter verpleging in een inrichting was opgenomen.

Het gezin van zijn zoon en schoondochter in Amstelveen, waar hij lange tijd vertoefde, vergoedde hem veel van dit leed. Slechts node ging hij dan ook naar Hilversum verhuizen, toen dit gezin te groot was geworden.

Voor een bejaarden-tehuis n.l. voelde de toen 72-jarige zich nog te vitaal. Hij koos de eveneens gastvrije woning van zijn dochter te Hilversum, alwaar hij de volgende levensjaren hoopte te slijten.

Helaas, een inwendige kwaal, waar hij reeds lang mee rond liep, nam al spoedig ernstiger vormen aan en op 19 juli 1962 kwam het einde aan een zeer arbeidzaam leven.

De nagelaten familie-leden en speciaal zijn vrouw, moge het een troost zijn, dat hij bij zijn vele vrienden in herinnering blijft als een waarlijk humaan mens en een goed vriend.

Hij ruste in vrede.

J.A.W. Banning

### MEDEDELING REDACTIE!

Door onbegrijpelijke redenen heeft de kennisgeving van het overlijden van de heer Polderman het Hoofdbestuur der N.G.V. nooit bereikt. Op de jaarvergadering te Brunssum kwam ons in een gesprek dit bericht ter ore. Het doet ons bijzonder veel leed dat wij pas na zoveel maanden een van de vrienden van de eerste jaren onzer vereniging kunnen gedenken.

Römer.