

Stenen zoeken in straatwegen

A. Meijer



Neen, waarde lezer, we bedoelen niet het gesteente van wegebouw en de daarbij gebruikte kunststoffen, die ons al zo vaak hebben misleid als we zochten op stortplaatsen of in kuilen van graveerijen. Het betreft hier de z.g. keienwegen, die nog zo veelvuldig voorkomen in de provincie Drente en ook wel in andere provincies en die aangelegd zijn met noordelijke zwerfstenen.

Nu de tijd van de grote ontginningen voorbij is en we meer en meer zijn aangewezen op kleine

ontsluitingen, gaat het oog van de verzamelaar met wat meer belangstelling naar onze veldwegen. En er zijn werkelijk op dit terrein soms belangwekkende dingen te vinden.

Niet alle gesteente is terstond duidelijk te onderkennen, maar bepaalde soorten als porfier, diabaas, schriftgraniet, essexiet, rhombenporfier enz. vallen direct op. En men kan exemplaren tegen komen zo fraai en duidelijk als in het veld zelfs na jaren zoeken niet gevonden worden.

Nu is het niet de bedoeling van dit artikeltje om op te wekken tot het in gesloten colonne afstropen van onze keienwegen, maar een enkel woord zouden we willen wijden aan methode en gereedschap voor hen die een mooie steen uit een keienweg aan hun verzameling willen toevoegen.

In tegenstelling tot het normale veldwerk waarbij we met een lege tas vertrekken, dienen we thans wat keien mee te nemen om de vrij gekomen plaatsen weer netjes op te vullen. Alleen wat zand uit de berm in het ontstane gat te storten is niet voldoende, daar de omliggende keien door gebrek aan steun los komen te liggen en er gaten in het wegdek zouden ontstaan.

Voorts is het gewenst een soort breekijzertje mee te nemen van minstens 25 cm. lengte. Dit werktuig dient zowel als hefboom als ook om het zand rond de steen weg te werken. Nadat het gat weer met een of meer van de meegebrachte keien is opgevuld, hebben we dan nog een verplantschopje nodig om langs de randen wat zand in te voegen.

En zo kan een mooi gesteente, miljoenen jaren geleden ontstaan, duizenden jaren geleden vanuit het hoge noorden naar hier getransporteerd, gedurende honderden jaren gediend als wegplaveisel, wellicht nog vele jaren een ereplaats vinden in de kasten en vitrines van onze verzamelingen.