

## IN MEMORIAM P. van der LIJN

4 juli 1870

26 april 1964

Onze Erevoorzitter is heengegaan. Deze schokkende tijding vervult ons met grote droefheid. Droefheid is er in onze harten omdat wij een goede vriend verloren. Een vriend, die ondanks zijn hoge leeftijd jong is gebleven van hart. Velen heeft hij in zijn liefde voor de geologie laten delen. Zijn verdiensten zijn zeer veelzijdig. Niet alleen zijn talrijke geschriften en publicaties, maar zijn geesteskind "Het keienboek" doet de belangstelling voor de geologie onder de leden voortdurend groeien. Gelukkig heeft hij de uitgave van de vijfde geheel herziene druk nog mogen meemaken. Wij weten met welk een grote vreugde en toewijding hij dit enorme werk op zich nam.

De heer van der Lijn richtte in april 1946 de Nederlandse Geologische vereniging op. Sedert deze oprichtingsdag groeide het ledental uit tot bijna duizend. Zijn begonnen werk gaat door!

Gelukkig zijn degenen, die deze bijzondere man van nabij mochten kennen. Diep menselijk en wijs was zijn inzicht, groot zijn medeleven met het wel en wee van zijn naasten. Tot zijn naasten behoorden echter niet alleen de ouderen, maar vooral ook de jongeren.

Zijn activiteit en werklust stonden hem niet toe op zijn lauweren te gaan rusten. Tot op 91 jarige leeftijd is hij steeds één der eersten geweest, die zich opgaf voor een geologische excursie of werkweek. Ook bleef hij veelvuldig zijn vrienden bezoeken, onverschillig in welke uithoeken van Nederland deze zich bevonden. Sinds einde 1962 maakten hart- en Rheuma-aanvallen het de heer van der Lijn onmogelijk het rusthuis te Bennebroek te verlaten. Toch verloor hij de moed niet en droeg berustend de bezwaren aan de ouderdom verbonden. Het contact met zijn vrienden bleef via een uitvoerige correspondentie gehandhaafd. Gelukkig kwamen vele kennissen steeds regelmatig bij hem op bezoek, zodat hij ook persoonlijk van zijn medeleven blijk kon geven. De heer van der Lijn bezat de gave de problemen kort en duidelijk te formuleren om daaruit een conclusie te trekken en een goede raad te geven. Zijn leven was rijk, maar mild droeg hij deze rijkdom uit.

Zijn enthousiasme en uithoudingsvermogen waren groot en hebben menig lid geïnspireerd. Maar bovenal is hij een lichtend voorbeeld voor ons allen geweest door zijn grote geloof. Wij mogen dit afscheid aan onze grote nestor besluiten met het citeren van zijn eigen woorden ten geleide van de vijfde druk van het keienboek: "De geologie blijft het geheimschrift van een hogere werkelijkheid naar de ideeën van God."

W. van Houtum.

Voor een levensbeschrijving van de heer van der Lijn mogen wij U verwijzen naar het aan hem opgedragen Limburgnummer van Grondboor en Hamer van juni 1960 waarin de heer W.F.Anderson een uitvoerig artikel schreef: "P.van der Lijn - negentig jaar."

De heer H.Krul schreef in "sporen van de ijstijd," het artikel "Nestor der keienzoekers" ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de heer P. van der Lijn.

