

**Bitterzoet op water.**

Van 16 Februari tot 12 Maart was uit 't stukje Bitterzoet een stengel van 1 dM. gegroeid. Nadat verschillende fleschjes te klein werden voor de wortels, is het nu een plant geworden, met een dichten baard wortels en twee stengels met bladeren. 't Laatste van April scheen 't of 't plantje kwijnde; de bovenste bladeren van stengel *a* werden geel,



ofschoon in den top reeds bloemknopjes zaten. De oorzaak bleek spoedig: stengel *b* groeide zeer snel: waar 12 Maart nog niet een knop was waar te nemen, zit nu 1 dM. lange stengel, met stevige, gezonde bladeren, zwart-paars. Stengel *a* is 22 cM. lang; de wortels zijn 16 cM.

't Zelfde resultaat is bereikt met 'n wilgetakje.

Scheveningen, 16 Mei.

A. HALLEMA.

**Dierenbescherming.**

De natuurbewondering van den heer Houwink, neergelegd in zijn stukje: „Een bezoek aan Giethoorn en de eendenkooien.”

Hierin verklaart deze schrijver veel gevoel en bewondering voor de natuur te bezitten en uit dit o.a. door op 't eind van zijn reisje 200 Aalscholvers moedwillig dood te schieten,

omdat... ze visch eten!! Het is te hopen dat de natuur niet vele dergelijke bewonderaars en vrienden heeft, anders is het spoedig met de natuur gedaan. Veel schoons zal er op die manier niet overblijven. De schrijver schijnt liever te kijken naar slachtbanken dan naar interessante, schoone vogels, die expres door de natuur zóó ingericht zijn, dat ze geheel berekend zijn op het vangen en verorberen van visschen, en buiten dat, bijna niets anders kunnen verdragen. De menschelijke visschers die alles kunnen eten, moeten zeker maar alles alleen hebben. Trouwens de geheele bewondering van den heer Houwink schijnt een slachthuisbewondering te zijn, want hij vindt de eendenkooien óók zoo mooi, omdat talloze fleurige wilde eenden daar hun dood vinden. Wat doen *die* dieren dan voor kwaad?

Een zeldzaam soort van natuurgevoel! Goddank! voor de menschen en voor de natuur!

Sneek, 3 Juni 1904.

B. v. d. V.

Wij plaatsen deze klacht van den heer B. v. d. V., maar met tegenzin, want de woordenkeus bevalt ons niet. Intusschen vordert de onpartijdigheid, dat wij 't woord verleen aan natuurvrienden van iedere richting en ofschoon ik voor mij den man, die ons zoo aangenaam vertelde van zijn Giethoornsche plassen, minstens een even groot en goed natuurvriend acht, als de dierenbeschermers uit Sneek, mogen wij diens vertoogen toch niet onopgemerkt laten.

Ditmaal echter drijft zijn ijver hem te ver en dat is jammer. Als ijveraars overdrijven, maken zij de tegenpartij het verweer zoo gemakkelijk, dat deze op haar beurt ook verder gaat, dan zij van plan was te doen en zoo wordt dan de goede zaak benadeeld. Aalscholwers en eenden zijn heerlijke dieren en ik zou ze niet gaarne willen missen, maar er kunnen er te veel van komen en dan moeten wij wel ingrijpen. Als de eerste zich de weelde veroorlooven om een nestkolonie aan te leggen in de hooge beuken vlak bij een deftig heerenhuis, of wanneer ze een vischwater leeg plunderen dat wij pas met veel moeite en kosten bevolkt hebben, dan moeten zij er aan gelooven. En wanneer de eenden avond aan avond neerstrijken in de gerstvelden van een arm keuterboertje en zorgvuldig alle korrels uit de aren vreten, dan wil ik wel op een mooien zomeravond met een dubbelloop in den greppel liggen om genoeg te beleven van mijn schietkunst en dan krijgt het dankbare boertje nog de helft van de buit op den koop toe. Ik moet bekennen, dat ik dat doe zonder gewetensbezwaar en dan ben ik nog al eereid van een der vele dierenbeschermingsverenigingen.

JAC. P. THIJSSSE.

**Handel in aquarium- en terrarium dieren.**

Ondergeteekende, abonné op het tijdschrift *De Levende Natuur*, wenscht bij dezen beleefd het volgende ter uwer kennis te brengen.

Geruimen tijd liefhebber en tevens eigenaar van aquarium en terrarium en tamelijk op de hoogte met de behandeling der dieren voor die inrichtingen, wenschte hij, aangemoedigd door eenige vrienden (liefhebbers) een klein-handel te gaan drijven in dieren voor bovengenoemde liefhebberij.

Hij weet dat er in Amsterdam niet veel gelegenheden zijn waar de aquarium- en terrarium-vriend zijne dieren kan inkoop, daarom komt het hem voor, dat hij door een kleinhandel in werkelijk aardige soorten en tegen niet te hoogen prijsnotering den liefhebbers van dienst kan zijn.

Alle dieren zijn uit Duitschland betrokken en verkeerens steeds in goeden staat.

Mag hij u daarom beleefd verzoeken, wel zoo vriendelijk te willen zijn, met een enkel regeltje in de eerst te verschijnen aflevering van *De Levende Natuur* kennis te geven, dat bij H. Jäger, Egelantierstraat 147, huis, te Amsterdam, de gelegenheid bestaat voor den liefhebber van het aquarium en terrarium tot het inkoop van mooie diersoorten tegen matigen prijs.

