

GANZENWEEKEND IN FRIESLAND 1984.

Op zaterdag 24 november om zeven uur verzamelden we (16 personen) zoals gewoonlijk bij de Jan Gijzen-jeugdherberg. Vervolgens togen wij naar de Alberts Corner aan de andere kant van de Afsluitdijk voor een kopje koffie. Om negen uur gingen we langs de IJsselmeerdijk naar het zuiden. Cor had een deeltje gemaakt met de weergoden: er stond een harde wind, maar het licht was schitterend. We deden aan weerskanten van de dijk fraaie waarnemingen (zie de lijst van waargenomen soorten). Bij Gaast gingen we landinwaarts, hadden we gelijk beter licht op de eerste troep Kleine Rietganzen. Verder ging de tocht langs de Brekken bij Oudega, de Fluessen en het Heegermeer, veelal over kleine binnenwegen, rijkelijk voorzien van modder.

Als afsluiting van het lichte deel van de dag zagen we onze grootste groep Kleine Rietganzen (zo'n 5000 ex.) grazend en in vlucht tegen het decor van een ondergaande zon!

We splitsten ons toen op in een hotelgroep en een campinggroep, respectievelijk de Posthoorn in Dokkum en de camping onder de kerktoren van Holwerd. Na een uitstekende nachtrust gingen we eerst naar de pier bij Holwerd (o.a. Rotganzen, Fraters en Smienten). De tocht ging verder langs de dijk naar het oosten, nog steeds met erg fraai weer, en door de Lauwersmeer naar Zoutkamp. De hoofdweg door de Meer bleek erg druk. De zon zakte al aardig, toen we in de Kollumerwaard maar liefst drie Slechtvalken waarnamen! En niet alleen dat, maar ook Ruigpoten, gewone Buizerds, Blauwe Kiekendief, Sperwer en Torenavalken, alles vanaf één punt!

In het laatste beetje licht stond bij de eendenkooi van Anjum een groepje ganzen, waartussen Dwergganzen (en nog wat "Kollen", Grauwe en "Brandjes"). Bedankt Cor, het was weer schitterend!

Lijst met leukste soorten:

8 Roodhalsfuten, 1 Canadese Gansfluizenden Brand-en Kl. Rietganzen, Rotganzen, honderden Kolganzen, 5 Dwergganzen, 350 Kl. Zwanen, 8 Ruigpootbuizerden, 4 Buizerden, 10 Bl. Kiekendieven, 5 Slechtvalken, duizenden Wulpen, Dwergmeeuwen, 20 Oeverpiepers, 7 IJsgorzen, 350 Fraters.

Erwin Robbertz/Rolf de Vries.