

Pfjoei! Pfjoei! Wat is die Jeugvogelclub actief

Minstens één keer per maand gaat de Jeugvogelclub op stap in de natuur van Zuid-Kennemerland of de Haarlemmermeer.

“Lang zal hij leven!” onder de blauwe reigerkolonie

Op 13 maart hadden we toestemming om Landgoed Waterland in Velsen te bezoeken. Normaal is dit verboden gebied. Voor ons een unieke kans om de reigerkolonie van dichtbij te bekijken. Hoeveel vogelsoorten zouden we zien die ochtend? Iedereen mocht vooraf een gokje wagen. De schattingen liepen uiteen van 23 tot 58.

Eerst maakten we een rondje Beeckestijn. Overal Grote Bonte Spechten, Staartmezen en Boomkruipers. Enkele gelukvogels zagen een Vuurgoudhaan. Toen zijn we doorgelopen naar Waterland. Wat was het daar mooi. Er groeiden zoveel krokussen dat het ons niet lukte om er niet op te staan. We zagen hier veel Nijlganzen, twee Buizerds, enkele Holenduiven en vijf Appelvinken! Maar de meeste aandacht trok de blauwe reigerkolonie. Wat een geluiden maken die vogels! En wat een gedoe zo'n grote vogel op een dun takje.

Omdat Dennis jarig was, hebben we voor hem gezongen. De Blauwe Reigers vonden het vast ook heel mooi. Ze schrokken er niet van! En hoeveel soorten hebben we gezien? Het waren er 30! Een paar kinderen hadden het goed ingeschat.

Dwars door de weilanden van Spaarnwoude

Zondag 10 april was het een mooie dag om de weilanden rond Spaarn-dam in te gaan. Met tien kinderen verzamelden we rond Martin Ikelaar. Hij vertelt over het belang van weidevogelbescherming en de samenwerking met de boeren. Over het tellen, hoe voorzichtig je moet zijn bij het benaderen van nesten, zodat roofdieren niet een reukspoor naar het nest kunnen volgen.

Het was een mooie ochtend met veel baltsende en parende vogels. Groepen Grutto's die elkaar achterna zaten en we zagen zelfs een parend stelletje. Ook zagen we Tureluurs en Kieviten die samen Zwarte Kraaien te lijf gingen. Een opvliegende Watersnip, vechtende knobbelzwaanmannetjes, rennende hazen; sterrenschot op Anne's hand, een dode Wilde Eend en Meerkoet (uit de sloot gehaald vanwege het gevaar voor

botulisme). We zagen ook Graspiepers, Witte Kwikstaarten, zingende Kneuen, mooie Pijlstaarten, een Wilde Eend met tien donsjongen en nog veel meer.

Martin Ikelaar had zijn telescoop bij zich en daarvan werd ook gretig gebruik gemaakt. We liepen ook een weiland in om een kievitsnest van dichtbij gezien. Het Spaarnwouderplasje hebben we vanaf de westkant bekeken, van achter een camouflagenet. We hebben genoten. Martin hartelijk bedankt!



Weidevogelman Martin Ikelaar geeft tekst en uitleg. Foto Johan Stuart

Acht, negen, nee tien eieren

Zaterdag 7 mei waren we uitgenodigd door Willem Holthuisen om naar vogels te komen luisteren in Thijsse's Hof. We hoorden van alles. Zanglijster, Zwartkop, Tjiftjaf en natuurlijk een Roodborstje en Winterkoning. Ook mochten we kijken in enkele nestkastjes. In één nestkastje lagen wel tien eitjes van de Pimpelmees (wel goed tellen allemaal), in het andere broedde een Koolmeesje. De jongen waren al enkele dagen oud. Toen wij het kastje open maakten, vloog een oudervogel weg en begonnen de

jongen te bedelen. We hebben snel gekeken en toen de boel met rust gelaten.

Annemarijn was jarig en trakteerde op allerlei lekkers. We kregen ook nog thee en koffie en zo werd het een super gezellige ochtend in een heel mooi natuurgebiedje.



Priya in Avifauna met Lori op zijn schouder.

Foto Johan Stuart

Tropische vogels maar ook Slechtvalk en Kwak

Zondag 8 mei stond er iets bijzonders op het programma: Avifauna in Alphen aan den Rijn. Dit was een idee van de kinderen zelf. We gingen samen met kinderen van de Jeugdnatuurclub van de Heimanshof in Hoofddorp. In totaal waren we met 20 kinderen.

Het werd genieten. Wat een vogels hebben we gezien. De Lori's waren populair omdat ze komen eten uit je handen. De gieren maakten indruk, de pelikanen waren groot, de kraanvogels statig en de glanspreeuwen schitterend. Ze werden gevoerd en sommige vlogen af en toe

vrij rond. We kwamen ogen te kort. Moeders, nog hartelijk bedankt voor het rijden en begeleiden.

Twee nestenkasten met elk zes jongen!

Op zaterdag 4 juni mochten we mee met Bert Jan Bol. Hij volgt al jaren alle uilen en roofvogels in de Haarlemmermeer. Hij weet hoeveel nesten er zijn, waar ze zijn, wanneer er jongen zijn en wie met wie gaat. Dat laatste weet hij, doordat hij alle Torenvalken en Kerkuilen ringt. Alle? Nee, niet alle. Daarover straks meer.

We reden eerst naar een boerderij aan de Hoofdweg. Met een ladder haalde hij zes jongen uit het nest. Heel aandoenlijke beestjes met de eerste veren, maar ook met nog overal pluus. Ringen, wegen, meten en kijken of het een mannetje of vrouwtje is. En dan weer terug in de kast. Daarna bezochten we nog een torenvalkenkast in Oude Meer. Ook daar konden we maar liefst zes jongen ringen. Toen mochten we nog met Bert Jan mee naar een nog ongeringde torenvalk. Op een speciale manier wilde hij die vangen. Dat was natuurlijk spannend. Helaas trapte de torenvalk er niet in.



De kop van een jonge Torenvalk.

Foto Denny van Excel

Wespendieven, Boomklevers en uiteindelijk de Fluiter

Op eerste pinksterdag 12 juni verzamelden we met twaalf kinderen bij de ingang van Duin en Kruidberg. We zouden vandaag wel even de Fluiter gaan zien. Die zit daar immers altijd! Het liep anders. Op alle bekende plekken hebben we geluisterd, maar geen Fluiter. We zagen een hoop andere dingen. Boomklevers, overal jonge mezen, Merels en Zanglijsters. Maar geen Fluiter. Op een open plek hebben we gekeken wat al die vogels eten. Een groepje ging op boomstammen kijken wat daar te eten is voor Boomklevers en Spechten, één groepje zocht op de grond naar het eten van Merels en een ander groepje probeerde met een paraplu uit te vinden wat er op bladeren te vinden is voor Fitis, Tjiftjaf en ...Fluiter. Tijdens het zoeken vlogen ineens twee hele mooie Wespendieven laag over. Zouden ze daar ergens broeden? Ook een Havik schoot langs. Toen moesten we terug; en laten we nu op het allerlaatste moment toch ook nog een Fluiter horen! Wat een mooi liedje heeft dat vogeltje!

Wat gaan we verder doen?

Extra activiteit: zaterdag 2 juli van 12.00 tot 14.30 uur - Libellen- en vlinderexcursie

Als het een beetje warm is zit de lucht vol met libellen en vlinders. Marja en Frans Koning, specialisten op dit gebied, laten ons kennis maken met mooie soorten. We nemen een vlindernetje mee zodat we de beestjes van dichtbij kunnen zien en leren vasthouden.

Verzamelen: Ingang Oase, 1e Leyweg 4, Vogelenzangseweg, 2114 BH Vogelenzang.

Extra activiteit: vrijdagavond 2 september van 19.30 tot 21.30 uur - Vleermuizenlezing en vleermuizen luisteren

Wist je dat vleermuizen in het pikkedonker kunnen vliegen? Hoe ze dat doen, vertelt vleermuisdeskundige Gerben Achterkamp. We gaan ze zelf beluisteren met een batdetector.

Verzamelen: Parkeerterrein Leyduin, Manpadslaan 1 te Vogelenzang (langs Leidsevaart ten zuiden van station Heemstede). Afhalen bij de ingang Oase van de AW-duinen.

Zondag 11 september van 8.30 tot 12.00 uur - Trekvogels vangen en tellen

De herfsttrek barst weer los. Miljoenen vogels vliegen over ons land naar het zuiden of westen. We gaan naar het ringstation in de Kennemerduin-

nen. Ook tellen we trekvogels. Graspieper en Gele Kwikstaart vliegen nu.

Verzamelen: Mét fiets bij station Overveen, Tetterodeweg 4, 2051 EE Overveen.

Zondag 9 oktober 9.15 tot 13.40 uur – Kust en zeevogels vanaf de Zuidpier in IJmuiden

In oktober is er heel veel trek. Op de pier kunnen overal vogels opduiken. Ook in zee is het een drukte van belang.

Verzamelen: Hoek Jan Gijzenvaart/ Spaarndamseweg. We nemen om 9.18 uur bus 4.

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder dat het jullie club is dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg, Anne Balk, Martijn Korthorst, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velsbroek, j.stuart@planet.nl, 023-5389481. Kijk voor foto's van de activiteiten op www.jeugdvoegelclub.web-log.nl.