



VISSERIJMUSEUM BRESKENS

Tussen de vissershavens, verstoppt achter de vistentjes waar heerlijke verse vis wordt geserveerd, ligt het Visserijmuseum Breskens. De ideale plek voor een museum dat een beeld geeft van de geschiedenis van Breskens en de visserij. Het museum heeft zijn bestaan te danken aan fossielenverzamelaar Jan Goethals, en dat fossielen een belangrijke plek innemen binnen de Breskense visserij wordt bij binnenkomst meteen duidelijk.

Nog voordat je langs de kassa bent trekt een levensgroot silhouet van een wolharige mammoet de aandacht. Het bijzondere van deze tekening is dat er tegenaan een skelet wordt gereconstrueerd van botten die zijn opgevist door de Breskense vissers. Het skelet is nog niet compleet, maar de conservatoren van het museum houden hun ogen open of de missende puzzelstukjes langs komen.

Een mammoet is natuurlijk altijd indrukwekkend om te zien, maar ook in de vitrines om de mammoet heen liggen een aantal zeer fraaie stukken: een puntgave schedel van een witflankdolfijn, een mooie schedel van een wolharige neushoorn, een kies van een grottenhyena en nog veel meer Pleistocene materiaal uit de Noordzee. Maar het topstuk is toch wel een prachtige, complete schedel van een Pleistocene walrus (*Odobenus rosmarus*). De schedel is opgevist door de Breskens 7, een stuk waar het museum terecht trots op is.

VAN SCHEDELS NAAR FRAGMENTEN

De botten die worden opgevist zijn vooral afkomstig van het boomkorsvissen voor de platvisserij. Dat er

regelmatig grote en gave botten naar boven kwamen, is al weer een tijd geleden. In die tijd werden de fragmenten en afgerolde stukken gewoon weer over boord gegooid. Volgens een vrijwilliger, tevens visser en vinder van o.a. de slagtang in de



Witflankdolfijn

mammoet reconstructie, is dat de reden waarom er nu eigenlijk alleen maar fragmenten naar boven komen. De bodem is leeg gevist en alleen de eerder afgedankte stukken komen nog naar boven. Waarschijnlijk ligt er wel meer materiaal, maar dit ligt bedekt onder een laag zand. Toch is er nog wel interesse in de fragmenten die nu naar boven komen. Een 'Urker visser', die de meesten van onze vereniging waarschijnlijk wel kennen, koopt de fragmenten tegenwoordig op en kijkt of er nog wat interessants tussen zit.

ZEELEVEN IN VROEGE TIJDEN

Ook aan de liefhebbers van wat ouder materiaal heeft het museum gedacht. In een aantal vitrines wordt een breed beeld gegeven van het zeeleven in vroege tijden. Van haaiantanden, gevonden in het kustgedeelte tussen Zeebrugge en Breskens, tot ammonieten uit Duitsland en Engeland. Het leuke van deze vitrines is, dat waar mogelijk een vergelijking is gemaakt met de soorten die nu nog op aarde leven. Zo is het voor wie in Mill wel eens een onooglijk plat steentje heeft opgeraapt wat dan een roggestekel schijnt te zijn, ook wel eens leuk om daarnaast een recente roggestekel te zien liggen.

HAAIEN AAIEN

Natuurlijk is het vissersmuseum niet alleen maar op fossielen gericht. Zo is bijvoorbeeld de eerder genoemde Breskens 7 en tevens vele andere vissersschepen in miniatuurvorm te bewonderen. Ook zijn in een grote zaal 850 inheemse en tropische opgezette vogels te zien, is er een grote collectie krabben en schelpen en is er een ruimte met aquariums met vissen uit de Noordzee. Hier krijgen de bezoekers de kans om bijvoorbeeld een echte hondshaai te aaien en een kijkje te nemen in de Noordzee. Dat het museum grote waarde hecht aan educatie is ook weer terug te vinden bij het fossielen gedeelte. Onder een tafel staat een grote ton met water met daarin een aantal net opgeviste botten die worden ontzilt. Een kijkje in de keuken van de conservator.

Visserijmuseum Breskens is een echte aanrader. In de eerste plaats zijn de Pleistocene topstukken het al waard om eens langs te gaan, maar er zijn ook genoeg andere leuke dingen te bekijken. Daar komt ook nog eens bij dat, wanneer je laat weten dat je in fossielen bent geïnteresseerd, de enthousiaste medewerkers van het museum je graag meer vertellen over de mooie collecties die het museum bezit.



Grottenhyena



Zuidelijke mammoet



Walrus



Megalodon



Donderpad

VISSERIJ MUSEUM

Adres: Visserijmuseum Breskens
Kaai 1 4511 RC Breskens
Tel +31(0)117 383656 (boven de vismijn)

Toegangsprijzen: Volwassenen € 3,-
Kinderen 6 tot 12 jaar en 65+ € 2,-
Groep v.a. 15 pers. incl.rondleiding
€ 3.-p.p.
Rondleiding voor groep minder dan
15 pers. € 45.-

Openingstijden: Dinsdag t/m Za-
terdag: 10.00-12.30 & 13.30-16.30.
Zondag: 14.00-17.00.
Gedurende 01/7 - 31/8: Ma. t/m Za.
10.00-17.00 & Zondag 14.00-17.00
Let op de middagpauze!

AUTEUR
REANNEVAN KLEEF