

# VAST WEL

"Hoi Anja, weer terug. Leuke vakantie gehad?"  
"Ha Marieke. Schitterend joh. We zijn in Zwitserland geweest. Hardstikke lekker geskied. En die skileraar was een stuk!!! Zijn jullie niet op wintersport geweest?"  
"Nee, mijn vader zegt dat we daar niks te zoeken hebben."  
"Hoezo niks te zoeken, d'r is best veel hoor. Je kunt ook langlaufen en met de skiliften mee en de disco's zijn hardstikke gaaf."  
"Nou, wij gaan toch niet. Maar zomers gaan wij wel lang weg."  
"Waar naar toe?"  
"Bijna altijd naar Frankrijk en soms naar Portugal ofzo."  
"Waar in Frankrijk?"  
"Ik weet niet precies hoe dat heet, O ja, naar de Groeves."  
"Is dat net zoiets als de Alpen, met bergen enzo?"  
"Vast wel, er zijn ook bergeb ja."  
"En gaan jullie dan wandelen tussen de bloemen en de weiden?"  
"Nee joh, wij gaan nooit wandelen. D'r zijn trouwens geeneens paadjes in de Groeves. Mijn vader zegt altijd dat wij gaan rausen."  
"Rausen, wat is dat?"  
"Nou gewoon, schelpen zeven en in plastic zakken doen."  
"Maar schelpen zijn toch voor op het strand"  
"Nee hoor, bij ons liggen de schelpen altijd in de Groeves."  
"Maar ik heb nog nooit schelpen in de Alpen gevonden."  
"Wat gaan jullie dan naar stomme plekken, zeg. Wie gaat er nou naar bergen waar geen schelpen zijn?"  
"Hebben jullie dan alles in één keer? Ook sneeuw en water?"  
"Ja hoor, soms is er wel sneeuw en d'r is altijd zeefwater."  
"Zeefwater? Is dat bijzonder?"  
"Vast wel, want m'n moeder is altijd kwaad omdat m'n vader er niet uitkomt."  
"En zijn er dan ook van die knappe stukken in de Groeves? Net als de skileraren en de strandbewakers?"  
"Vast wel, offe....bijna vast wel."  
"Nou dat wil ik dan wel eens zien. Mag ik volgend jaar met jullie mee op vakantie?"  
"Hu, vast wel."

Concha lutea.

Op deze pagina is een tekening afgedrukt, die is gemaakt door onze jongste, vaste deelneemster aan excursies en vergaderingen Jet Nijhuis. Zij maakte deze fraaie tekening als legenda bij de beschrijving van de boring Zuurland te Brielle naar aanleiding van de lezing van Leen Hordijk op de najaarsvergadering in 1984. Door de hoeveelheid copy die er het vorig jaar in Afzettingen verwerkt moest worden is de bijdrage van Jet een beetje in de vergeethoek geraakt. Jet's steeds bozere blikken in mijn richting tijdens de excursies verleiden jaar zetten mij er toe aan mijn nalatigheid snel recht te trekken.

L.V.

