

EEN WEEKEIND MOOI WINTERSWIJK

F.van Klaveren

Met goede vooruitzichten werd vrijdag 14 mei de tocht naar Winterswijk ondernomen. Evenals vorig jaar werd een weekeind vertoeft in de Gelderse Achterhoek, op een primitieve, maar ozo geschikte camping voor grasduiners. Met 27 mensen in getal bezetten we met onze grote en kleine tenten en tentjes en éénmaal caravan (type Alpenkreuzer) een stukje gras, gelegen in een bosje aan de rand van het plaatsje Kotten. De gestegen belangstelling (vorig jaar 13 deelnemers) was vooral te danken aan een aantal verse, maar zeker niet minder fanatieke vogelaars. Natuurlijk waren we weer voorzien van de oude rotten in het vak, die hun huiswerk goed hadden gedaan én de hopman plus vrouw, Henk en Joke, die deze zelfverzorgingsexcursie wat luxe inbliezen. Hoewel een aantal mensen reeds donderdag hun bivak hadden opgeslagen op het terrein "Wiltershaar", waar we het weekeinde door zouden brengen, begon de weekeindexcursie officieel op vrijdag. Het was het mooiste weer van de wereld en meer konden we ons eigenlijk niet wensen. Het terreintje waar we kampeerden was een prima keuze, toen bleek dat de Wielewaal, Bosuil, Grote Lijster en Spotvogel zich niets van ons geploeter aantrokken en gewoon hun deuntjes bliezen. Na een prima warme drank naar keuze werd 's avonds de slaapzak opgezocht en weldra overstemde het gesnurk de roep van de Wulp, die zich vanaf het Vossenveld liet horen.

's Morgens om 04.00 uur werden we gewekt (al dan niet reeds wakker door gesprongen luchtbedden) met tromgeroffel naar surinaams recept. Snel werd wat thee gezet op de één- of tweepitters en om ongeveer 05.00 uur vertrok de stoet richting Bekendelle. In dit magnifieke gebied, dat doorkruisd wordt door een beekje, werd al onmiddellijk de hoge vogeldichtheid opgemerkt die zich in het gehele gebied rond Winterswijk zou laten blijken. Buiten de talrijke Bonte- en Grauwe Vliegenvangers werden in het gebied nog meer leuke waarnemingen gedaan, zoals groepje Appelvinken in de boomtoppen, IJsvogels en Grote Gele kwikstaarten boven en in de beek en een zuchtende Ransuil welke zich goed, maar kort, liet horen. Ook werden enige Zwarte Spechten gezien, een Havik en een Wespindief vlogen zwijgzaam over en een Kleine Bonte Specht roffelde erop los. Arthur trachtte ons vol te stoppen met allerlei informatie over planten, zoals enkele soorten varens, de overigens onbeschermd gele dovenetel en vele andere soorten die in dit rijke gebied voorkomen. Na de boeiende tocht herenigde de in tweeën gesplitste groep zich en werden gegevens uitgewisseld. De andere groep wilde toch nog even de Appelvinken zien en kwamen even later zonder vinken maar met een Zwarte Wouw terug. Baas boven baas. Vervolgens reden we met de auto's in linie naar Aarnink, waar we de hele middag rond gewandeld hebben en onder andere schroevende Buizerds, Gekraagde Roodstaarten, Tapuiten en één fel begeerde Ortolaan zagen. Voor een (levende) Hazelworm ging een deel van de groep op z'n buik en knipte, al stof happend, enige rolletjes vol. Hierna was nog wat tijd over en werd een wandeling gemaakt langs de Boven Slinge, alwaar maar liefst drie IJsvogels, een Grote Gele Kwikstaart, jonge Bosuilen, een groepje van vier Appelvinken en een Houtsnip werden gezien. Terug bij de tenten liet een warme maaltijd zich goed smaken. Een enkeling maakte hierna nog een wandelingetje om zich later bij de groep rond de de Waard-tent te sluiten. Tot in de schemer werd gekeuveld en werd warm vocht genuttigd. Arthur en ik maakten nog een excursie naar de steengroeven, want de Nachtegaal moest nog op het lijstje. Tijdens een illegale trip door een reservaat werd de nachtelijke zanger gehoord en werd een stief kwartiertje van zijn kostelijke riedel genoten, terwijl we voor vermeende opsporingsambtenaren in de greppel lagen en de grond voelden trillen door reeëhoefjes. Zondags mochten we, zoals het de vogelwerkgroep betaamd, een half uurtje uitslapen en we vertrokken dan ook om over vijven. Getracht werd de venen ten noordwesten van Winterswijk in te duiken, doch "Eigen wegen" verhinderde ons dat.

Wel zagen we een hele lichte Buizerd en werd een Rietzanger gehoord langs de spoorbaan. Na wikken en wegen werd het Woold opgezocht alwaar een flinke tippel werd gemaakt. Onderwijl hoorden we Nachtegaal, Zwarte Specht en Geelgorzen en de andere groep zag een Ortolaan, welke zich dit maal erg goed liet bekijken. Boomvalken baltsten, Sperwers vlogen over met prooi en ook werd even onze schamele entomologische kennis aangesproken over een grote nachtvlinder en een soort langsprietmot. Talrijk waren nu ook weer de Vuurgoudhaantjes, welke in vergelijking met de Goudhaantjes, wel tienmaal zo talrijk moesten zijn. Ondanks dat de knapzak en thermosfles geducht waren aangesproken, werd toch nog een tocht ondernomen naar de vennen onder Kotten. Voordat daar rondgestruind werd, deden we nog even een bos aan, waar we Boompiepers, Tortelduiven en vele Tuinfluiters hoorden. Terwijl we de zon een glimlach gunden, zagen we per abuis een groepje van vijf roofvogels schroeven. Na druk determineren werden twee Buizerden, twee Rode Wouwen en één Zwarte Wouw aan het lijstje toegevoegd, terwijl de tweede groep met een Havik, Blauwe Kiekendief en een Boomvalk op kwamen draven. Daarnaast werden er nog enkele bruine kikkers bekeken op heikkikersachtige uiterlijkheden en werd een ringslang in zijn rust verstoord.

De vennetjes boden ons weinig meer dan het overigens interessante wollegras en enkele libellen. Maar buiten de vennetjes zweefde een Boomvalk rond, die een insect verorberde en oranjetipjes fladderden boven de malse weide. Omdat ons weekeinde bijna ten einde was, besloten we tegen drieën weer op te stappen. Op de camping werden al ijverig enkele tenten opgebroken, zij het met een beetje weemoed, want menigeen had nog langer willen blijven in dit vogel- en plantenrijke gebied. We kwamen tot 90 soorten vogels en onder andere II soorten varens.

Dit weekeinde was een groot succes, niet alleen door het weer, maar ook door de chauffeurs (die ons van hot naar her taxieden), door de meesters der flora en avifauna én door Joke en Henk die dit zelfverzorgingsweekeinde drie sterren waard maakte.

