

Wat zien ik ?

De eksters die achter mijn huis voor het vierde jaar een gezin aan het stichten zijn komen elke morgen een hapje brood en wat havermout eten.

Vanmorgen was er een stuk vrij harde korst bij en tot mijn stomme verbazing wandelde de ekster met dat brood in de snavel naar het vogelbadje, gooide het brood erin en begon toen smakelijk te eten.

Nooit eerder gezien of over gehoord!

Gerrit Jaspers