

# Oerol belicht



*Tekst en foto's :*  
*Jurriën van Deijk*  
redactie Vlinders



Populierenpijlstaart.



Wapendrager.

### Hoe kun je Oerol beter beleven dan naast een groot wit laken met twee sfeerlampen terwijl er baltzende houtsnippen overvliegen? Dit jaar was het mogelijk!

Dit voorjaar werd op Terschelling voor de vierendertigste keer het Oerolfestival gehouden. Naast optredens van verschillende artiesten en tentoonstellingen is er ook aandacht voor de natuur. Dit jaar hebben verschillende natuurorganisaties excursies aangeboden om meer mensen de natuur van Terschelling te laten meemaken. Overdag hebben de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJV) en IMARES met een groot net alle zee-beesten gevangen die net achter de branding zitten (korren). In de avonden is er naar vleermuizen gezocht en hebben mensen van De Vlinderstichting nachtvlinders gelokt.

Naast nachtvlinders zijn er ook een hoop mensen aange trokken. Met het nachtvlinderen stonden we vlak langs het doorgaande fietspad van oost naar west ter hoogte van Lies. Deze plek lag erg strategisch, want alle mensen die vroeg op de avond naar de avondvoorstellingen gingen kwamen er langs. Deze mensen werden op de heenweg al nieuwsgierig gemaakt door het licht, waarna ze op de terugweg, na wat wijntjes en biertjes, het allemaal nóg interessanter vonden. En dus kwamen er flink wat mensen kijken wat er nou echt gebeurde. Hierbij stonden we ook nog eens naast de ingang van de Staatsbosbeheercamping, waardoor we ook de interesse van de campinggasten trokken. Verrassend waren alle positieve reacties, zoals: "Wow, wat een verschillende soorten, ik dacht dat er maar één soort was die saai en bruin was" en "Geweldig leuk dat jullie dit doen, ik wist niet dat er zoveel verschillen waren". Zulke reacties zijn natuurlijk erg motiverend, en al helemaal als er continu zo'n vijftien mensen, variërend van jong tot oud, om het laken staan die allemaal zo enthousiast zijn.

Het lokken van nachtvlinders gebeurde met zogenoemd smeer (combinatie van vloeibare zoetigheid

met een beetje alcohol), een lakenopstelling (wit laken met een grote lamp ervoor) en met kleine valletjes met 6watt TL-lampen. Een pluspunt van een laken is natuurlijk de gezelligheid. Je hoeft niet net zoals bij vogels heel zachtjes te doen maar je kunt gewoon lekker kletsen en informatie uitwisselen over nachtvlinders. Door ook nog vallen te plaatsen (op Oerol is dat het bos naast de nachtvlinderopstelling) kun je regelmatig een rondje lopen, en is er wat meer afwisseling. Doordat deze vallen op andere plekken staan konden er ook meerdere soorten nachtvlinders gevangen worden waardoor ook de afwisseling aan soorten groter was. Tijdens Oerol hebben we totaal 102 soorten nachtvlinders gevangen. Enkele mooie soorten waren de populierenpijlstaart (*Laothoe populi*) en de wapendrager (*Phalera bucephala*). De populierenpijlstaart behoort tot de familie pijlstaarten (Sphingidae) waartoe de grootste nachtvlinders van Nederland behoren. Ze zijn genoemd naar het uiterlijk van de rupsen, die een pijlvormig aanhangsel aan hun achterlijf hebben. De wapendrager dankt zijn naam aan de gele vlekken in de vleugeltoppen, die lijken op wapenschilden.

Naast nachtvlinders worden er ook andere diersoorten aange trokken door licht. Vaak komen er ook waterkevers op af en een heel enkele keer zelfs juffers! Tijdens Oerol hadden we het geluk dat er een zwartbuikgeelgerande waterkever (*Dytiscus semisulcatus*) op het licht af kwam. Deze soort is in Nederland extreem zeldzaam en wordt sporadisch aangetroffen in de kuststreken.

Wilt u volgend jaar ook deze geweldige Oerol ervaring meemaken? Houd dan de website of Facebookpagina van De Vlinderstichting in de gaten en kom volgend jaar zelf ook mee genieten!