

# Een breekbaar leven gebroken



Van onze inheemse herpetofauna zijn er een paar soorten die een wel erg verborgen leven leiden. De hazelworm is er zeker eentje van. Vaak verstopt onder allerlei materiaal en soms zelfs ingegraven is dit een hagedis die niet snel wordt waargenomen en voor het doorsnee publiek altijd tot verwarring weet te zorgen over wat het nu eigenlijk is. Mede door die verborgen levenswijze zijn veel aspecten van het leven van de hazelworm eigenlijk niet tot nauwelijks bekend, laat staan dat je sommige levensfasen snel zal aantreffen in het vrije veld.

Maar in september tijdens het veldwerkweekend van RAVON op de Lüneburger Heide in Duitsland is één geheimje prijsgegeven. Tijdens een van de inventarisatieronden over de schitterende heide werd onder een vermolmd houtstronk en half onder de aarde een blinkend minuscuul klein stukje geschubde huid waargenomen. Voorzichtig werd het voor nader onderzoek opgepakt, en wat bleek, het betrof een net geboren hazelworm, nog vastgeplakt en opgerold in de vorm van het eivlies, echter wel levenloos. Zo klein en breekbaar! Onder de aanwezige veldwerkers was er niemand die dit eerder had gezien. Slechts een paar centimeter groot, een beetje regenworm heeft meer lengte!

Een bijzondere waarneming van een fase in het leven van de hazelworm, alhoewel dit kwetsbare diertje dus geen lang leven was beschoren.

**Joris Drubbel**

## Gekko in Amsterdam

Deze foto ontvingen wij via Naomi Gutierrez. Ze trof deze gekko op 12 november aan in de hoek van de deurpost bij een plint in haar huis op de begane grond te Amsterdam. Omdat ze dacht dat het een salamander was heeft ze de gekko vrijgelaten in haar tuin.

Hoe de gekko daar terecht is gekomen weet ze niet. Zelf was ze in de zomer op vakantie geweest in Marokko en Italië, dus misschien is de gekko meegelift. Haar kat jaagt ook op alles wat los en vast zit, dus die kan de gekko ook ergens opgepikt hebben. De biodiversiteit in Amsterdam is dus (tijdelijk?) met één soort toegenomen.

