

Winterexcursie naar de Randmeren

Els Löhr

Vijfentwintig liefhebbers hebben zich op 6 februari 2005 bij het Jan Verwey Natuurcentrum gemeld. Met Jelle aan kop ploegt zich een stoet van 7 auto's door 6 Nederlandse provincies. Langs de A28 bij Nijkerk zien we al een flinke groep Kleine zwanen. Geen gelegenheid tot stoppen, helaas.

Bij het stoomgemaal van Arkemheen bij Nijkerk zitten tussen de honderden Kieviten een paar Kemphanen en in en rond een plasje water scharrelen Waterpiepers en enkele Graspiepers. Verder wat Witte Kwikstaarten, 2 Grote Zilverreigers, een vijftiental Canadese Ganzen, groepjes Grauwe Ganzen, Buizerd, Torenavalk en een op de grond zittende Slechtvalk. In het Nijkerkernauw dobberen duizenden Smienten, aardig wat Wintertalingen en nog wat Brilduikers en Nonnetjes.



Canadese Gans

Vervolgens rijden we naar de dijk van het Nuldernauw. Jelle had ons gelokt met de mededeling dat er een Pontische meeuw te zien zou zijn. Na veel speuren zie ik nog steeds niets bijzonders (hoe herken je trouwens een Pontische?) tussen de diverse meeuwen, maar gelukkig had ik het beest niet kunnen ontdekken omdat hij er deze keer niet was. Er viel trouwens genoeg te zien. Het prachtige licht viel op de zandplaten met daarop honderden Wulpen, 20 Kemphanen en een

vreemde vogel die op één zwart pootje stond te slapen. Kop en snavel waren onzichtbaar, maar Rien beweerde stellig dat het een Grutto was. Vogelgidsen werden geraadpleegd en er werd wat achter de oren gekrabbeld. Uiteindelijk ging ongeveer de helft met Riens oordeel akkoord. Later op de dag, bij het zien van nog enkele Grutto's, zou hij schoorvoetend gelijk krijgen van de andere helft. Het was gewoon genieten van de duizenden Smienten, honderden Kuif- en Tafeleenden, Grote Zaagbekken, Nonnetjes en Krakeenden.

Hierna reden wij naar Zeewolde, want in de struiken van de Gelderse roos aan de Elzenlaan zou een groep van 20 Pestvogels bivakkeren. De bessen gloeiden felrood op aan de takken, maar er was geen spoor van de Pestvogels te bekennen, die waren zeker een dagje uit met de Pontische meeuw.

Rijdend over de Sportlaan krijgen we van Jelle een herkansing want hier zijn ze volgens de site van de Vogelwerkgroep Flevoland ook gesignaleerd. (www.degrauwegans.nl)

We hangen uit de autoramen maar vangen geen glimp op van ook maar het kleinste Pestvogeltje. Dan maar Vink en Houtduif genoteerd.

Een volgende stop is bij het Harderbroek aan het Wolderwijd. Als op een Japanse prent ligt het gele riet te glimmen in de zon, afgeboord met het matblauw van de waterplas en het felle blauw van de lucht erboven. Kolgans, Grauwe gans, Brandgans, Grote Zilverreiger, Wintertaling, Nonnetje, en gelukkig een nieuwe op de lijst: het Baardmannetje. In het meer dobberen veel Kuifeenden en zeker 5.000 Tafeleenden (ja, ja er zijn geroutineerde tellers onder ons, ikzelf had er niet meer dan 2.000 geschat). Er had zich hier een Flamingo moeten vertonen, maar ja inmiddels vermoeden we al met wie die op stap zal zijn. Het verkeer raast langs onze aan de weg geparkeerde auto's en Pierre laat bijna het leven als hij wil instappen.

Bij het gemaal Lovink zien we een roofvogel op een bakken zitten, in het tegenlicht niet meer dan een silhouet. We kiezen voor de leukste optie: Slechtvalk. Binnendijs is een ruig bosje en dankbaar worden de mogelijkheden hier benut. De meer geciviliseerden onder ons benutten strandpaviljoen 'de Fazant', terwijl ondertussen de rest de kijker op een grote groep zwanen richt. Knobbels. Jammer dat de Kievitslanden (langs de

randmeerdijk) zo verruigd zijn en weinig meer te bieden hebben voor ganzen.

Wegopbrekingen dwingen ons door het mooie centrum van Elburg naar de Kamperdijk te rijden. We sukkelen langzaam door de smalle straatjes en een smal grachtje met leilinden. Zo kunnen we de fraaie met kiezelstenen ingelegde stoepjes goed bekijken. In de Polder Oosterwolde kunnen we eindelijk een groep Kleine zwanen van dichtbij bekijken. Verder wat Grote Zilverreigers, groepen Kollen, Grauwe Ganzen en boven onze hoofden cirkelt een viertal Buizerds.

We hebben al heel wat vogels gezien, maar staande op de Vossemeerdijk krijgen we er nog steeds niet genoeg van. De tellers onder ons signaleren 440 Bonte Strandlopers (een bijzonder hoog aantal voor het binnenland), 5 Grutto's en 200 Wulpen. Enthousiast roep ik 'er zijn wel 60 Pijlstaarten', maar bij Jelle en Rien blijft de teller pas op 160 steken. Voor de Bergeenden en Wintertalingen houd ik het maar op veel!! Verder zijn hier tientallen Nonnetjes en een paar Grote Zaagbekken te zien. Op een bebost eilandje in het meer had een Zeearend kunnen zitten, maar ook die.....

Het café in Ketelhaven blijkt gesloten, dus persen we de laatste druppels koffie uit onze thermosflessen en moeten we zuchtend afzien van warme appeltaart met slagroom en hete chocolademelk. De gewonnen tijd stelt ons echter ruimschoots in staat om er nog een rondje Grote en Kleine Praambult bij de Oostvaardersplassen aan te plakken. In het Bovenwater dobberen behalve de honderden (500) Slobeenden ook 7 Rosse Stekelstaarten, ook wel bekend als *Obscura jamaicensis*.

Rien belooft ons een Ruigpootbuizerd.

Bij de veerosters in de Praamweg, aan de linkerkant van de weg! Daar aangekomen zien we een oploopje. Alle telescopen zijn gericht op het veld rechts van de weg. Daar zit een Ruigpootbuizerd heel mooi te zijn op een kale tak. Heel sierlijk vliegt hij op en cirkelt een poosje rond aan de linkerkant van de weg..

De tocht wordt besloten op de grote en de Kleine Praambult. Deze plaatsen zijn goed voor 1 Slechtvalk, 4 Grote Zilverreigers, 3 Zeearenden, 2 Wilde zwanen, 2 Vossen, 5 Buizerds, 50 Kramsvogels en honderden Brandganzen.



Zeearend

Drie Zeearenden in één kijkerbeeld, grote wolken Goudplevieren en ganzen die opstuiwen als de Vliegende Deuren dartzel gaan boompje-verwisselen. Een prachtig besluit van een schitterende dag. Zeer tevreden glibberen we de kleibult af. We gaan naar huis.



Rosse Stekelstaart