

# Herfstnatuurspel 2007

*Mariska de Graaff*

24 Oktober was het dan zo ver. Om 1 uur waren de eerste kinderen er al. Het herfstnatuurspel kon beginnen. Met 16 vrijwilligers kon het niet fout gaan en dat is ook niet gebeurd. Het weer had er ook zin in.

Wij hebben ook dit jaar onze energie er niet voor niets in gestoken. Maar liefst 300 deelnemers, die het allemaal naar hun zin hadden. En daar doe je het toch allemaal voor.

De speurtocht was voor enkele kinderen echt te kort en ze liepen nog maar eens de uitgezette tocht. De kinderen vonden het spelletje "wat ziet een mol" toch wel erg leuk. Om geblinddoekt door het bos te lopen is toch wel erg spannend. De voeldoes deed het ook lekker. Je kunt nooit weten wat voor "vieze" dingen je tussen je vingers krijgt. Er waren kinderen bij waar de haren van overeind gingen

*Foto's Piet Broekhof*



staan bij het idee wat er allemaal wel niet in kon zitten. Het spel "van wie zijn deze poepies" was voor een hoop mensen toch wel favoriet. Deze poepies waren zo echt dat de doosjes niet open hoefden.

Na alle opdrachten te hebben gedaan en de letters op de goede plaats waren gezet, was de slagzin gauw gemaakt: "Detective spelen in het bos."

Het herfstnatuurspel wordt elk jaar door heel veel mensen in elkaar gezet. Met als dank dat er zo veel genietende kinderen na een middag speuren gelukkig en met veel verhalen weer naar huis keren.

Dikwijls met de mededeling: "Mevrouw ik kom de volgende keer weer hoor, doe."

Ik ben er volgend jaar zeker weer bij.