

Herfstnatuurspel 2011

Tineke Verloop

Woensdag 19 oktober 2011 werd weer het herfstnatuurspel gehouden in het Leeuwenhorstbos.

Als nieuwkomer bij de educatieve werkgroep werd mij gevraagd, hier een stukje over te schrijven.

Het is alweer zo'n 20-22 jaar geleden, dat ik zelf, met mijn nu inmiddels volwassen zoons, hier aan meedeed. In mijn herinnering was het altijd mooi weer en mijn kinderen vonden het altijd leuk om mee te doen.

19 oktober begon ook als een mooie dag, maar naarmate de dag vorderde, kwamen er steeds meer donkere wolken aan de hemel. Ondanks deze dreigende wolken, waren er weer veel kinderen met ouders en/of begeleiders naar het bos gekomen. En net als zo'n 22 jaar geleden, waren ook deze kinderen enthousiast bezig.

Bij de kraam kreeg ieder kind een vel mee, waar 23 opdrachten op stonden.

Zo moesten ze met een spiegel onder paddenstoelen kijken, of er plaatjes of buisjes onder zaten, de omvang van een beuk meten, in

een doos met de handen voelen en dan maar raden, welke vruchten niet in het bos horen. Er was zelfs een opdracht waar ze met een band voor de ogen, even konden voelen hoe een mol door het leven gaat.

Bij ieder juist antwoord, kregen ze een letter en uit deze 23 letters moesten ze een slagzin toveren.

Jammer genoeg ging het halverwege de middag zo hard regenen, met een paar klappen onweer erbij, dat het wel heel erg moeilijk was het papier droog te houden en daar de antwoorden op te schrijven.

De laatste opdracht was bij een tamme kastanjeboom, waar de tandjes om het blad geteld moesten worden.

Maar er lagen natuurlijk ook nog kastanjes op de grond. Sommige kinderen waren wel heel verbaasd, te horen, dat ze die (nadat ze gepoft zijn) ook konden eten!

Na veel gepuzzel moest er uit alle letters de zin: "detective spelen in het bos", komen.

Aan het eind van de puzzeltocht kreeg ieder kind, bij inlevering van het (dit keer heel erg natte) opdrachtvel, een kaartje mee met alle antwoorden.



Herfstnatuurspel 2011 foto: Piet Broekhof