

# Omzwervingen in Zuid-Frankrijk

Kees Verweij



Eén van Frankrijks mooie tuinen (Velines)

Hoewel ik al een aantal keren in Frankrijk ben geweest, biedt dit land bij elk bezoek toch weer speciale verrassingen.

Ditmaal trok ik begin juli jl. tezamen met een collega en zijn vrouw naar de Dordogne. Daar verbleven wij gedurende een week in een huisje op de camping 'De la Plage' aan de rivier de Dordogne, ongeveer 60 km ten oosten van Bordeaux. Deze camping wordt beheerd door een oud Noordwijker, Gerard Schilperoord, die ruim twee jaar geleden het beheer van deze camping overnam.

De camping, direct aan de rivier gelegen, is prachtig begroeid met diverse fruitbomen, wijnstruiken, Vijgebomen, Mimose's, Trompetbomen en wat dies meer zij. Zij leek wel op een soort arboretum. Tijdens de hete uren van de dag was het onder deze bomen heerlijk toeven. Terwijl we rustig zoveel fruit mochten plukken als we wilden.

Ondanks de hoge temperaturen, soms boven de 40, hebben we steeds behoorlijke wandeltochten ondernomen. De eerste dag liepen we vanaf de camping langs de oever van de Dordogne. Hoewel daar een pad stond aangegeven, moesten we ons zo nu en dan door het struikgewas een weg banen. Niettemin hadden we van daaruit op verschillende punten een aardig gezicht op de rivier. De forellen konden we zo langs zien zwemmen. Een leuke verrassing was ook het Groot War-

kruid, dat op brandnetels woekert. Slechts eenmaal eerder heb ik hem in de binnenduinen van de Amsterdamsche Waterleidingduinen gezien. Op dode bomen en struiken trof ik verschillende leuke paddestoelen aan zoals reusachtige Vuurzwammen met een doorsnede van soms meer als 50 cm, een klein type Zadelzwam e.d.

De directe omgeving van de camping is vrij heuvelachtig, met afwisselend mooie bospartijen, wijngaarden en zonnebloemvelden. Hoewel de bloei van de meeste planten al over was wisten we er toch nog verschillende aardige te vinden zoals de Heemst, die vroeger in Noordwijk ook wel als geneeskrachtig kruid werd geteeld, een grote soort roze lathyrus, diverse Campanula's, Kaardebollen en nog vele anderen. Helaas waren we te laat voor de Orchideeën, want op een willekeurige helling vonden we de restanten van ruim vijf verschillende soorten, die helaas allen waren uitgebloeid.

Verder bezochten we onder andere het kasteel Montaigne met het daarbij behorende landgoed. Zoals de naam al doet vermoeden woonde op dit kasteel de beroemde 16e eeuwse Franse dichter Montaigne, over wie mijn oude leraar Frans op de middelbare school zo boeiend kon vertellen. Wat ik niet wist, was, dat hij ook een zeer bedreven ruiter was. Tot mijn groot genoegen toonde men mij de zadelkamer, waar nog drie originele zadels van hem hingen. Ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat men op zo'n recht houten, weliswaar met leer bekleed zadel, prettig kan zitten.



Heemst

Gelukkig bieden de rijzadels van heden ten dage heel wat meer comfort aan paard en ruiter. Op het landgoed rond dit kasteel trof ik voor de eerste maal de Klimopbremraap aan, die in Neder-

land slechts op een plekje op de Pietersberg groeit. Zijn kleur is rood-oranje, dus heel wat anders als de ons vertrouwde Blauwe Walstro of Bitterkruidbremraap uit de duinen. Op een dode eik zag een paar mooie exemplaren van de Kogelhoutskoolzwam, een paddestoel die ik ook maar één keer in de AW-duinen heb gevonden. Het gaat hier om grote zwarte glanzende knobbels met een doorsnede van soms meer dan 4 cm. Ten noorden van de Dordogne rond het plaatsje



Koningspage

Mussidan liggen enkele fraaie heuvelachtige bossen, afwisselend bedekt met Zeedennen en diverse soorten loofhout. De ondergroei bestond vaak uit een mooie donkerpaars bloeiende heidesoort. We hebben hier enkele aangegeven wandelroute's gelopen. Het was warm, soms bijna 40 graden, maar er was zoveel te zien dat we de hitte eigenlijk nauwelijks in de gaten hadden. Per slot van rekening heb ik met een rugzak door de Afrikaanse vlakten gelopen, waar het soms wel 45 graden was. Dan viel het hier toch reuze mee? Door de hoge temperaturen waren insecten zoals

libellen en vlinders heel actief. Ik her er verscheidene mooi kunnen fotograferen.

Bij warmte hoor je de vogels wat minder, maar ze waren er wel. Zo zagen wij de Orpheusgrasmus, de Wielewaal, verschillende Geel- en Grauwe gorzen en de Roodkopklauwier, verschillende soorten roofvogels en nog veel meer andere soorten.

Al deze natuurtochtjes werden regelmatig afgewisseld met bezoeken aan oude stadjes, kerken e.d., die je daar in grote verscheidenheid aantreft. Na zo'n week in het liefelijke Dordognegebied trokken we verder naar de Pyreneeën. Vlak bij het plaatsje St. Croix Volvestre namen we onze intrek in een oude boerderij die een Nederlands echtpaar geheel is opgeknapt en voor een deel als verblijfsaccommodatie is ingericht. St Croix Volvestre ligt tussen de uitlopers van de Pyreneeën, ongeveer 80 km. ten zuiden van Toulouse. Vanuit dit plaatsje trokken we langs verschillende wegen de Pyreneeën in. De Spaanse kant heb ik al tweemaal bezocht, maar de Franse kant had ik nog niet eerder gezien. De Franse kant ziet er opvallend groener uit en de hellingen zijn rijkelijk met beukebossen begroeid. Naaldhout ontbreekt nagenoeg, hetgeen dus een duidelijk verschil is met het de Alpen. Op plantengebied zijn de Pyreneeën erg apart en we troffen er dan ook verschillende nieuwe soorten aan als enkele Steenbreken en Campanula-achtigen, Akeleien, twee soorten Vingerhoedskruid, een grootbloemige Stinkende Gouwe enz enz. Soms zagen we oude bekenden uit onze Coepelduynen, zoals het Hondskruid, de Steentijm, de Borstelkrans, het Muizeoortje, de kleine Pimpernel, de welriekende Agrimonie en de Beemdkroon.

De Pyreneeën staan bekend om de vlinders en ik heb er ook vele kunnen zien en fotograferen. Op één struik zag ik zelfs twee Koningspages en drie Koninginnenpages. De Blauwe Weerschijnvliedder, de IJsvogel en de Gehakkelde Aurelia waren verder leuke verrassingen. Vogels laten zich in de zomertijd wat minder zien en horen, maar een Slangenarend, een Vale Gier, een Zwarte Specht en een Dwergooruil zijn zeker ook leuke waarnemingen die je en passant meeneemt.

U ziet, in slechts twee weken kun je heel wat beleven. Graag weer tot een volgende keer.

## Exoten in Noordwijk en Omgeving

### *Ab Steenvoorden*

Steeds vaker worden er in Nederland vogelsoorten waargenomen, waarvan de herkomst onduidelijk is. Ook in onze omgeving worden de laatste jaren steeds meer waarnemingen gedaan van vogels die vrijwel zeker uit gevangenschap afkomstig zijn.

Het is misschien maar gelukkig dat een groot

aantal van deze exoten het klimaat in Nederland niet overleeft, want wie weet wat voor een invloeden deze vaak exotische vogels op onze inheemse vogelstand kunnen hebben.

Een aantal exoten daarentegen doet het wel erg goed in Nederland, neem bijvoorbeeld de Knobbelzwaan, de Fazant of de Nijlgans, drie van origine exoten die toch eigenlijk niet meer uit ons