

Vervolg paddenstoelencursus

Kees Verweij

Het vorig jaar is met groot succes de eerste paddenstoelencursus georganiseerd. Na afloop werd van verschillende kanten gevraagd of hierop in het komende jaar een vervolg zou kunnen worden gegeven.

Gelet op het enthousiasme, waarop men heeft meegedaan, lijkt een vervolg zeker gerechtvaardigd en vanuit het bestuur is op deze vraag positief gereageerd.

Het voorstel is op woensdag 28 augustus a.s. bijeen te komen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Dan zullen er verschillende opnamen worden getoond van vondsten, die tijdens de excursies zijn

aangetroffen. Verder zal gesproken worden over de nieuwe opzet van de cursus, waarbij suggesties van belangstellenden zeker welkom zijn en zo mogelijk zullen worden verwerkt.

In ieder geval zijn welkom de deelnemers van het vorig jaar. Zij zullen nog even schriftelijk worden herinnerd. Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk.

Te zijner tijd zal ook nog in de pers aan de nieuwe cursus aandacht worden besteed.

Heeft u belangstelling, noteert dan alvast de datum van woensdag 28 augustus a.s.

Wandelen op de Cycladen

Liesbeth v.d. Velden

In de week van 6 t/m 15 april heb ik met een groep mensen een natuurreis naar de Cycladen gemaakt, een eilandengroep behorende bij Griekenland. Het voorjaar was net als in Nederland later dan anders, maar in tegenstelling tot in Nederland stond alles daar al in volle bloei, zoals brem en schitterende mimosa-bomen. Verder hebben wij aan bomen gezien: Steeneik, Oosterse plataan, Middellandse Zee esdoorn en natuurlijk Olijfbomen en Vijgebomen.

Op de eilanden Andros en Tinos hebben we mooie wandelingen gemaakt over oude muilezelpaden omgeven door muurtjes van schist-gesteente (Andros) en granietstenen (Tinos). Op deze muurtjes werden heel veel hagedissen gezien, die zich koesterden in het zonnetje oa. de Taurische hagedis, de Griekse muurhagedis en de Egeïsche naaktvingergekko.

Op het eiland Delos met z'n restanten van antieke Griekse steden hebben we veel Agame's gezien.

We hadden een bioloog als reisbegeleider die veel wist over vogels en planten (dat schijnt tegenwoordig ook anders te kunnen zijn heb ik horen zeggen!). En ook was er een stapel boeken mee om het een en ander op te zoeken. Aan planten hebben we o.a. gezien: Spinnenorchis, Orchis papilionacea, Blauw guichelheil, Knikkende vogelmelk, Stekelasperge, Doornige pimpernel, Bezemstruik, Geel brandkruid, Bruin pijpkruid, Cerinte, Eenbloemige klaver en verder veel lupines, anemonen en wilde crocussen.

Ook aan vogels hebben we het een en ander gezien en gehoord (zeker op een "vroeg vogel" ochtend). Op Andros en Tinos: Baardgrasmus, Draaihals, Snor, Kleine Zwartkop, Buizerd en Torrenvalk, Cirlgors, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik, Nachtegaal, Dwergooruil, Putter, Withalsvliegen-vanger, Watersnip, Geelpootmeeuw, pijlstormvo-



gels, Tapuit, Blauwe Rotslijster, Hop en Europese Steenpatrijs. Op Delos hebben we ook nog de Kleine Zilverreiger gezien.

Maar het mooiste wat ik heb gezien (en zelf ontdekt) zat 's ochtends vroeg op de band van een auto. De Giant's Peacock Moth, de grootste nachtvlinder van Europa.

Mijn eerste ontmoeting met Griekenland was op cultuur- en zeker ook op natuurgebied de moeite waard.