

Winterkoning	roep	"terrrt"
Witgatje	roep	"tluwietwiet"
Wulp	roep	"wulieiep"
Witte kwikstaart	roep	"tipip"
Zwarte mees	zang	
Zwarte roodstaart	zang	(eerste deel, zie Inleiding)

A. N. Swart  
Holtingerbrink 210  
7812 DC Emmen  
Tel. 05910 - 14102

september 1978, Sw/vDr

\*\*\*\*\*

Op 7 augustus 1978 overleed ons lid Dr. Piet Hirschler.

Zijn enthousiasme voor de vogelarij werd in feite pas geboren toen hij in 1961 deelnam aan een nachtextursie onder leiding van ons erelid, voormalig Voorzitter van de VWG, de Heer Brander.

Zoals het vele andere discipelen van Brander verging, groeide dit eerste sprankje enthousiasme al spoedig uit tot een "hobby", die zijn vrije tijd grotendeels vulde. Zijn waardering daarvoor bleek o.a. bij het afscheid van Brander als PW-excursieleider, op 25 november 1972, waar Dr. Hirschler namens alle volgelingen het woord voerde en zijn dankbaarheid en bewondering niet onder stoelen of banken stak.

In 1964 werd Dr. Hirschler lid van onze VWG.

Na dus vele jaren van meelopen "in het voetspoor van Piet Brander", ging hij later veel op stap met jeugdige VWG-leden als Jowi de Roever, Gerald Oreel en Ed Veling. Hirschler was bijzonder leergierig, maar bleef daarbij bijzonder bescheiden. Pas na veelvuldig aandringen van Jowi c.s. stemde hij er in toe, dat zij hem voorstelden als lid van de "Club van Vogelkundigen".

Ondanks deze "onderscheiding", en de vele verre-afstands-vogelreizen die hij in later jaren maakte, in en buiten Europa, bleef Dr. Hirschler onverminderd ook genieten van minder opwindende waarnemingen dicht bij huis, en niet alleen van de vogels, maar ook van de flora.

Van een wandeling door het Amsterdamse Bos, of - wat de flora betreft - van een bezoek aan het Vogeleiland, de Amstelveense parken of Thijssse's hof, keerde hij even gelukkig en voldaan terug als van een dagje Flevopolders of Texel.

Het was een inspirerend genoegen om met hem op pad te zijn.

B i e n v a n D r o o g e

october 1978, vDr

\*\*\*\*\*