

Met de Jeugdclub naar de Nieuwkoopse Plassen

Zaterdagmorgen 23 mei om half zeven vertrokken we vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum naar de Nieuwkoopse Plassen.

Daar aangekomen, lagen er vier gele roeiboten voor ons klaar. Even later op een meer, bleek dat onze boot lek was. En wij vervoerden nog wel het meeste gewicht!

Het water stroomde aan alle kanten naar binnen. We probeerden de lekken te dichten met PK-kauwgom, maar toen dat op was stroomde er nog een heleboel water naar binnen.

Ondertussen vlogen er heel wat vogels voorbij, zoals: Gierzwaluwen, die in grote groepen luidruchtig krijsend rondvlogen en vooral te herkennen waren aan het roetzwarte verenkleed met de witachtige kin, lange sikkelvormige vleugels en een korte gevorkte staart.



Ook waren er Visdiefjes met een oranje-rode snavel en in de vlucht donkere vingertekeningen op de bovenzijde van de handvleugel.

We zagen een Purperreiger; deze soort is kleiner en donkerder van kleur dan de Blauwe Reiger. Aalscholvers vlogen rond, grote zwarte watervogels met witte kin en wangen.

Een Slobeend verschilt van alle andere eenden door zijn enorme spatelvormige snavel. Wilde eenden waren er in overvloed.

Met de extra ballast van het water in de boot, raakten we al snel achter bij de andere boten. We zagen twee jonge gele eendjes zwemmen; een moeder was niet te bekennen en ze zwommen achter onze boot aan. Even later waren ze toch weer verdwenen.

Toen konden we de rest niet meer vinden, maar na een tijdje wachten, kwamen de anderen weer opdagen; ze waren iets anders gevaren. Toen we weer verder voeren, zat er op een paaltje vlakbij een Zwarte Stern. Vlak daarbij vloog nog een Zwarte Stern, dus misschien was daar een nest.

We gingen verder en zagen zonnedauw staan, een vleesetend plantje.

Toen gingen we door een paar hele smalle slotjes, waar je moest bomen.

Dat deden we niet en dus raakten we weer achter. Er waren daar wel veel roofvogels, maar die zaten voor ons te ver weg. Toen gingen we over een groot meer terug.

Toen we weer terug waren, hoorden we, dat we een half uur later waren dan de rest. We gingen toen meteen weer naar huis. SNIK !!!!!