

Een nieuw verband om mijn zere duim
Ik keek op de klok ,de tijd was nog ruim.

Mijn ma maakte brood
terwijl ik in de kleren schoot.
Even later gingen we er vandoor,
De ouders riepen daaag in koor.
We reden door de Schiphol-tunnel
Eén stootte zijn hoofd,maar dat was een klungel.

We kregen een quiz,
Ik wilde dat ik alle vragen wist.
Toen kwamen we bij Schoonrewoerd
We zagen een Ooievaar, het was een knoert.
We gingen naar de Schaapskooi
We zagen een film, die was erg mooi.

Toen reden we door
We gaan naar Het Liesveld ! riepen we in koor.
We kwamen eraan
Daar zagen we al een Ooievaar staan.
Toen zei er één "hoor is
We adopteren Joris".
Zijn nummer was vierhonderdnegenentachtig,
Het weer werd een beetje regenachtig.

En dus
Stapten we in de bus
Ooievaars voelen zich in het Liesveld thuis
Dus gingen we zingend naar huis.
Het was gezellig, het was fijn
In het Liesveld zullen Ooievaars gelukkig zijn.

Dus bedankt heel Jan Verwey
Nu zijn wij weer vrolijk en de Ooievaars blij !

Marijke
groep 7, Vierboet

Excursie Ooievaar

Zaterdagochtend, kwart over tien werd iedereen ,die mee ging, verwacht.
Het vertrek was om half elf. De bus was helemaal vol met de leden van de jongste jeugdclub en de 8e (ik dacht dat het de 7e groep was -C.v.D) groep van de Vierboet en natuurlijk de begeleiders. We gingen beide om verschillende redenen en met één hoofddoel : Het OOIEVAARSDORP HET LIESVELD. Dit werd verteld door de heer D.Passchier (één van de begeleiders). De jeugdclub ging vanwege het 20-jarig bestaan van onze vereniging en de Vierboet, omdat ze de eerste prijs hadden gewonnen bij de tentoonstelling over de Ooievaar, waaraan verschillende scholen hebben meegewerkt.

We vertrokken dus om half elf en werden ook nog (zoals gewoonlijk) uitgezwaaid. Daarna kregen we een toespraakje door D.Passchier (boegeroep van verschillende kanten enzo). Toen dat gebeurd was, kregen we een vragenlijst over de Ooievaar. De prijzen zijn gewonnen door 3 leden van de

jeugdclub, te weten Marita, Christien en Christiane).

We waren door dit alles al een flink eind opgeschoten en zaten in de buurt van Utrecht. Vandaar gingen we richting Schoonhoven, waar in de buurt het kleine plaatsje Schoonrewoerd ligt. Hier hebben we naar een ooievaarsnest gekeken, bewoond door een tam vrouwtje (uit het Liesveld) en een wild mannetje. Ze zaten er al een paar jaar. Ook kregen we wat te drinken.

We waren uitgenodigd door de Natuurvereniging De Vijfherenlanden (die ook 20 jaar bestaan). Deze vereniging heeft een clubgebouw, dat vroeger een schaapskooi was, dus daarom was deze de Schaapskooi genoemd. We kregen daar een klein toespraakje door ome Gerrit en ook kregen we een film te zien over de Ooievaars van Schoonrewoerd. Deze was zeer mooi en ook wel leerzaam.

Hierna zijn we vertrokken naar het Liesveld, waar we al vrij gauw aankwamen. Iedereen stroomde het kleine gebouwtje binnen met de balie en de tentoonstelling over Ooievaars. Het was er propvol.

Daar hebben we rondgekeken, ons tentoonstellingsmateriaal werd overgedragen aan de mensen daar (ook dat van de 1e prijswinnaars). Vervolgens regen we een rondleiding door het Ooievaarsdorp.

Ook werd er een toespraak gehouden door één van de medewerkers (naam onbekend) waarin wat verteld werd over Ooievaars in het algemeen, wat zij er aan doen en enkele moeilijke termen werden uitgelegd.

Zo vertelde hij dat er twee methoden gebruikt worden om de Ooievaars hier vast te houden: riemen en kortwieken. Bij riemen wordt één van de vleugels met een riempje vastgebonden en bij kortwieken de slagpen afknippen tot het derde jaar. Bij de laatste methode groeit de vleugel normaal weer aan bij de volgende rui. Er waren ook geleewiekte Ooievaars. Hierbij wordt de pees van één vleugel doorgesneden. Dat komt nooit meer goed. Deze Ooievaars had men allemaal zo gekregen.

Het was de bedoeling om tijdens de rondleiding de éénjarige Ooievaars te bezoeken, omdat we er één gingen adopteren. Voor het terrein van de éénjarige Ooievaars vond de "plechtigheid" plaats. We gingen aan twee kanten van die meneer staan. Aan de ene kant de jeugdleden met de vlag van het Jan Verwey Centrum en aan de andere kant de Vierboeters met hun vlag. Jaqueline (Vierboet) overhandigde de envelop met het geld voor de Ooievaar en Jeroen (Vierboet) kreeg het certificaat (d.w.z. het bewijs dat de Ooievaar geadopteerd is) overhandigd. Het nummer van de Ooievaar is 489 en hij wordt Joris genoemd. Zodra dit alles afgelopen was, liepen we met zijn allen terug. Een jongen die met een Ajax-petje liep, werd in de maling genomen (Ajax is toch een wasmiddel?) Dat vond hij niet leuk.

Voor we vertrokken kregen we nog wat drinken. Je kon kiezen tussen chocola en appelsap, beide zijn te drinken volgens mij, maar goed.

Het was de bedoeling dat we nog langs de Kinderdijk zouden lopen, maar daar was geen tijd meer voor, dus reden we er jammergenoeg alleen maar langs.

Op de terugweg werd er veel gezongen. Wat ze voorin zongen, konden we achterin niet verstaan, maar op het laatst kwam er iets uit over de Vierboet. Dat ging van: v-i-e-r-b-o-e-t vierboet, vierboet hee hee hee (of zoiets). Van achteren kwam gelijk antwoord: vierboet, vierboet weg ermee. Dit was lachen geblazen achterin. Uiteindelijk kwamen we allemaal heelhuids en zonder ongeluk en terug.

Dan wil ik nog alle mensen die hiervoor gezorgd hebben heel hartelijk bedanken voor deze fijne dag en ik hoop dat het in de toekomst nog vaker zal voorkomen!

Sylvia Eichelsheim
Jeugdclublid (maar dat had
u vast al begrepen.)