

## ZO DE OUDJES ZONGEN...2

Willem Baalbergen

De schrijver van het boekje *De Sneeuwvangs*, Paul Gallico, heeft veel boeken op zijn naam staan. Je zou hem misschien wel een veelschrijver kunnen noemen. Dat neemt niet weg dat zijn boekje over de Sneeuwvangs een evergreen is en past in het rijtje oude, leuke boekjes over de natuur. Het speelt zich af in Engeland, dat net in de Tweede Wereldoorlog is betrokken. De hoofdpersoon in het boekje is Philip Rayader, een eenzellige man die in een groot moerasgebied aan de kust van Essex woont. Hij krijgt bezoek van Frith, een meisje dat in het moeras een gewonde Sneeuwvangs heeft gevonden, aangeschoten door een jager. Zij vraagt hem wat zij met de gans aan moet,



waarop Philip aanbiedt deze te gaan verzorgen. Zo ontstaat er een vriendschap tussen de man en het meisje en herstelt de gans van de verwondingen. De herstelde gans gaat daarna een rol in de Tweede Wereldoorlog spelen. Het Engelse leger voert in België strijd met de Duitsers en komt in Duinkerken in de tang te zitten. Alles wat kan varen wordt om die reden naar de Belgische kust gestuurd, de

soldaten moeten terug naar Engeland. Ook Philip sluit zich bij de helpers aan. Hij heeft een stevige zeilboot en kan behulpzaam zijn met het overbrengen van de manschappen, vanaf het strand naar de grotere schepen. De Sneeuwvangs gaat met hem mee. Terwijl Philip naar en van het strand vaart, vliegt de gans boven zijn boot en gaat als een mascotte fungeren. Zolang de gans in de lucht is verlopen de overtochten van het strand naar de grotere schepen zonder gevaar. Niet alleen met de boot van Philip, maar ook voor de talloze andere kleinere schepen.

Het lijkt een happy end te worden, maar helaas. Als de operatie bijna is voltooid wordt het bootje door een Duits vliegtuig beschoten en legt Philip het loodje. De gans komt uiteindelijk terug naar het moerasgebied, opgewacht door het meisje Frith. Maar ook aan dit samenzijn komt een eind. Als het voorjaar aanbreekt sluit de gans zich aan bij overvliegende soortgenoten, op weg naar het noorden. Frith blijft achter, maar niet nadat ze de gans



naroept: *'Goede reis, goede reis Philip.'* Alsof niet alleen de gans, maar ook Philip naar het noorden gaat. Het boekje werd in verschillende landen vertaald, ook in het Nederlands. Zelf bezit ik een Engelse uitgave uit 1946 met fraaie platen en illustraties van Peter Scott, de bekende man van de eenden en de ganzen. Ik kocht het ooit in het boekendorp Redu in de Belgische Ardennen. Een beetje wat je noemt een tranentrekker, maar toch een aanrader!

