

ZO DE OUDJES ZONGEN... 3

Willem Baalbergen

De Morinelplevier was de laatste jaren in Noordwijk in het nieuws. Een paar van deze fraaie vogels verbleven enige tijd in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding. Verreweg het mooiste boekje over deze bijzondere vogel is ooit geschreven door Beng Berg. Het is niet bepaald het enige boekje over vogels van zijn hand. Maar *Mijn vriend uit Lapland* spant duidelijk de kroon. Hij vertelt in zijn boekje hoe hij in Lapland de broedende plevier ontmoette en fotografeerde. Het totaal ontbreken van angst voor de mens laat hij daarbij op foto's zien. Een broedende vogel laat zich zonder mankeren van het nest halen en weer terug plaatsen. Dit alles in een heuvelachtig landschap, wat te vergelijken is met onze duinen. Een ander boekje van zijn hand speelt zich af op Öland, een eiland in de Oostzee.



Voor Noordwijkse vogelaars geen onbekend oord. De titel: *Het verloren paradijs*, lijkt echter wat aan de sombere kant. Veel Noordwijkse vogelaars kennen Öland nog altijd als een ideaal oord voor vogels en planten. Als schrijver is Berg niet altijd onomstreden geweest. In de oorlogsjaren 1940-1945 sympathiseerde hij met Hitler-Duitsland, wat hem niet in dank is afgenomen. Dat neemt niet weg dat zijn serie boekjes in veel boekenkasten van vogelaars staan.

Op de achterzijde van het boekje over de Morinelplevier staan wat besprekingen van zijn boekjes. Daarbij zelfs een bijdrage van de jagersvereniging: 'Een prachtig werk, dat elke vogelvriend en vogelkenner zal wenschen te bezitten.' Ik sluit me daar graag bij aan.



Morinelplevier AWD mei 2019 – foto: Wil Heemskerk

