

# Vogelen onderweg naar het werk

Mieke Pieren-Olijhoek

**Sinds ik wat fanatieker aan het vogelen ben, kan ik niet meer gewoon onderweg zijn... overal zijn immers vogels te horen en te zien. Zo ook tijdens mijn ritjes op de fiets naar het werk in Huizen.**

Omdat de hond mee gaat maak ik een ruime omweg. Via rustige paden fiets ik in een half uur naar mijn werk. Onderweg zie en hoor ik van alles, in het vroege voorjaar ben ik blij als in het Bad Vilbelpark de lijster weer zijn imitaties ten gehore brengt. Ook de roodborstjes zingen dan al, net als de heggenmus. Deze laatste zag ik een keer samen met een vrouwtje op de grond een paringsdans uitvoeren.

Toen kon ik echt niet verder hoor en moest ik ze even de tijd geven om dat af te maken. Het vrouwtje bukte en draaide als een malle met haar staart in het rond. Leek wel een propeller. Manlief sprong eromheen. Enfin, de paring vond plaats en hups, daar vlogen ze weg. Dat was een leuke ontmoeting!

In de singel zwemmen wilde eenden, meerkoeten, waterhoentjes en af en toe is er een aalscholver aan het vissen. Ook staat er vaak een blauwe reiger aan de kant. Een keer was er een grote zilverreiger present! Op de bruggetjes staat vaak een rijtje kokmeeuwen in het gelid. Tja, ik moet er toch langs, dus hup daar gaan ze.

Ik zie hier ook best vaak een sperwer of buizerd, dat hoor je al aan al het tumult in de bomen... er is gevaar! Eenmaal zag ik een roofvogel (havik?) die een houtduif had geslagen. Hij werd achterna gezeten door een sperwerman, dat was 'wild west' in het park.

Bij de vijver achter de weg 'het Merk' heb ik al heel vaak ijsvogels waargenomen. Toch altijd een



Oovertswaluw

Hans Hover

verrassing als je die hoort roepen en dan ook ziet zitten of over het water ziet scheren. Zo blauw!

Wat verderop in het stadspark zag ik ter hoogte van het 'Sleutelmanneltje' dagenlang een Prachtrosella parkiet!

Op een dag was hij weg, tja, er broeden daar in de buurt sperwers, die hebben hem ook gezien denk ik. Op de voetbalvelden is in de winter vaak een buizerd naar wurmen en dergelijke aan het zoeken.

Goedemorgen buizerd, ben je daar ook weer? Op diezelfde velden zie ik ook de grote lijster huppelen en dit voorjaar voor het eerst ook vaak een scholekster.

Bij de kinderboerderij misten ze steeds vaker een loslopende kip. Het waren net de tien kleine negertjes, het ging door tot ze allemaal op waren. De schuldige was een havik. Ik zag hem vaak in een boom langs het weiland zitten, "zal ik die, of vandaag maar die".

Bij het vijvertje achter de kinderboerderij vlogen een zomerlang een aantal ijsvogels, vermoedelijk een broedgeval! Waar ze zaten met hun nest hebben we helaas niet kunnen ontdekken.

Af en toe ga ik op een mooie zomerochtend extra vroeg weg zodat ik even bij de groeve Oostermeent op bezoek kan bij de oeverzwaluwen. Heerlijk om die te kunnen bekijken, en vooral dat geluid!

Er is een watertje en daar zag ik eens een koppeltje kleine plevieren en een bontbekplevier. Maar er zit ook vaak een grote lijster in de buurt. De roodborsttapuit en graspieper zitten er, net als de Kievit en de scholeksters (en de familie Ree, maar dat zijn geen vogels, maar ook erg mooi hoor). Op de Woensberg roept vanaf april de koekoek.

Langs een pad in het park zit in een boom een gat. Best wel laag, op zo'n 80cm. Daar broedt ieder jaar een grote bonte specht. Als er jongen zijn hoor je ze luid en duidelijk roepen. Mijn hond hoort ze ook!

Vlakbij de Gemeenlandslaan hoor en zie ik vaak goudvinken.

Omdat de hond tussen de middag ook even uit moet loop ik dan nog een klein rondje park. Op een dag, in januari, was er ineens een heleboel kabaal boven mijn hoofd. Kraaien, kauwen, gaaien, meeuwen alles zat achter een wel heel grote vogel aan, die laag over me heen vloog en in een boom achter de huizen ging zitten. Wat was dat? Het leek wel een oehoe! Jammer genoeg moest ik weer terug naar mijn werk. Ik heb nog wel een medevogelaar gebeld. Die is gaan kijken. De vogel heeft er tot 's avonds 19.30 gezeten. Al die tijd gingen de kauwen tekeer. Toen vloog hij weg, richting Woensberg. En hij was echt HEEL groot, dus een ...?

Tot zover mijn belevingen onderweg naar mijn werk.