

VERWEESD, VERDWAALD EN VERDORVEN

In verkiezingstijd zijn de politieke beloften niet van de lucht. Nu een groep ambtenaren te hooi en te gras een set bezuinigingsmaatregelen op tafel heeft gegooid zullen de politieke partijen stelling moeten nemen. En dat is lastig, zeker als er geen ruimte is voor douceurtjes, maar er keihard in de regeringsuitgaven gesneden moet worden. Milieu is daarin geen thema. En het politiek gedraai met daaraan gekoppeld een flinke portie kortzichtigheid blijft de media beheersen.

Een gekoesterd prominent Limburgs Kamerlid poneerde namens zijn partij trots de switch in hun standpunt dat rekeningrijden voorlopig niet wordt ingevoerd. Tegelijk geven drie miljoen mensen middels de ANWB-enquête aan dat men het alleszins redelijk vindt dat de automobilist betaalt naar rato van het weggebruik, alleen niet door de overheid wenst te worden gevolgd middels een kastje

op de voorruit. Blijkbaar ontbreekt het politici aan durf om verantwoordelijkheid te nemen en is het paaien van de kiezer op korte termijn belangrijker. Datzelfde Kamerlid stond enkele jaren geleden trots te roepen dat de veestapel ter ondersteuning van de boeren-economie ongeremd zou moeten kunnen groeien. Ondertussen neemt het fileleed en de stalinhoud ongekende proporties aan en bezorgen we onze toekomst een stinkend cadeau. De Brabantse opervlaktebeperking voor stallen zal daar niets aan af doen, het vee kan immers nog steeds de hoogte in. In dat kader is het toe te juichen dat de Milieufederatie zijn mening heeft herzien en zich nu sterk maakt voor een absoluut groeiverbod voor kippen, varkens en runderen.

Vorig jaar verscheen in De Telegraaf de melding dat ons Kamerlid pleitte voor het langer openstellen van motorcrosscircuits. "Het is goed dat er meer ruimte is voor stilte, maar er is ook behoefte aan plaatsen voor deze mooie, interessante sport." Dit lijkt op de bekende strategie waarbij handreikingen worden omgezet in stemmenwinst, maar waar iedere controle op naleving van de regels wordt vergeten of genegeerd. Volgens Wikipedia kreeg het Kamerlid al in 2006 de 'Verlepte Plant'-prijs van FNV Bondgenoten omdat hij een motie indiende om 14- en 15-jarigen te mogen inzetten bij werk waarbij ze met bestrijdingsmiddelen in aanraking komen. Wie wil er van hem nog meer presentjes voor ons nageslacht? Ik vermoed dat



FOTO: A. LENDERS

de verweesde man binnenkort met de stelling komt dat we het beste kunnen bezuinigen op medicijngebruik in de gezondheidszorg omdat er al genoeg antibiotica in kippenvlees zit.

Politiek en milieu passen toch al langer niet meer zo goed bij elkaar. Zo vindt de grote winnaar van de Europese verkiezingen (ook een prominent Limburgs Kamerlid) dat het milieuvraagstuk in Nederland zelf opgelost moet worden. Daar hebben we Europa niet voor nodig. Leen van het Oever (directeur NIBI) vond daarop dat het tijd werd voor een persoonlijke operatie. Te beginnen met de haarzakjes naar achteren te laten plaatsen en daarna met genterapie het pigment uit de haren verwijderen. Vervolgens de helft van je hersenen onbruikbaar maken en nog eens 80% van je vocabulaire laten weglaseren. En ziedaar de moderne Nederlander die het wel eens allemaal

zal oplossen. Hoe je in ijdelheid en nationalisme volledig kunt verdwalen.

Waar de echte keuze van de politiek ligt is duidelijk. Naast het opvoetsen van het eigen ego, staat welvaart nog steeds torenhoog boven welzijn. De keuze van het kabinet om in het kader van crisisbestrijding milieueffectrapportages en inspraakprocedures te versoepelen, geeft exact aan wat ik bedoel. Je kunt met zekerheid voorspellen dat allerlei plaatselijke bestuurders de weg weer schoon zien om te pas en te onpas de Herstel- en Crisiswet aan te grijpen om oude plannen in het nadeel van het milieu toch te kunnen realiseren. Mogelijk is de val van het kabinet precies op tijd om deze verdorven gedachte niet tot uitvoering te laten komen.

Waarom draait het toch steeds om de economie? Hoe bevoorrecht zijn we al niet door simpelweg in deze westerse wereld te leven? Welk ander cadeau zouden we onze kinderen nog meer willen meegeven? Waarom willen we altijd meer, terwijl de kwaliteit van leven al zo hoog is? Is het niet zo dat de economie door een paar van onze voorouders is uitgevonden als een handigheidje toen ze van zelfonderhoud overstapten naar ruilhandel? Niemand heeft toen toch gezegd dat het daaruit voortgevloeide geld tot in eeuwigheid ons leven zou moeten beheersen.