

GEDICHTEN

HET KNEUTJE

Voor Philemon en Baucus zingt het kneutje,
avondrood op de karmozijnen keel.
Zij legt haar zachte in zijn harde oude hand,
en meidoornbloesem dwarrelt overal.
Van gisteren en heden zingt het kneutje,
achter de egelantieren ruist de zee
en een jong paar dat van het strand terugkomt
voorvoelt zijn vrede bij dit lied, dit lot.

HANS WARREN, UIT 'BETREFFENDE VOGELS'
UITG. ERVEN THOMAS RAP. BUNDELTJE
MET MOOIE MINIATUREN VAN DE HAND
VAN H.J. SLIJPER

DE TORTEl

Zijn lied klinkt dof van uit de hoge linden.
Het lijkt wel of hij iets met nadruk vraagt
of iemand roept; hij kan de rust niet vinden.
Dichters beweren dat de tortel klaagt.
De dieren die de tere tortel horen
maken zich om dit schor gezang niet druk
en zoeken niet in het eenzellig koeren
een zin van heimwee naar vergaan geluk.
Alleen de mens wil weten en begrijpen,
zoekt steeds naar reden, oorzaak of begin.
De zomer bloeit en de eerste vruchten rijpen,
het is zo stil; misschien heeft niets een zin.

JAN VAN NIJLEN

(UIT: DE VOGEL, UITG. ERVEN THOMAS RAP, BAARN)