

# GEDICHTEN

De meeuwen tussen Holwerd en Ameland  
leven bij de gratie van de veerboot:

Ze volgen het schip op eetbare afstand,  
duiken gewiekst het kielzog in,  
kopje onder onder luid gekrijs.

Ze zijn gebaat bij het varen,  
niet bij het eindpunt van de reis.

*Willem Jan Otten*

Uit: Eerdere gedichten  
(uitgeverij Van Oorscot, Amsterdam)

## Gevlogen

Ineens, vliegensvlug  
een goudhaantje op mijn hand.

Luchtpost, 5 gram,  
gevleugelde taal  
wie weet waarvandaan.

Een ogenblik  
kijkt hij mij vragend aan,

ik lees en lees  
en vliegensvlug  
formuleer ik mijn antwoord-

vijf woorden,  
woorden zo vederlicht.

Maar de vogel  
is al weer gevlogen.

*Hans Bouma*

Uit: Licht zijn en de wolken tillen  
(uitgeverij Kwadraat, Utrecht)