

# GEDICHTEN

Hoewel een kloek je onder haar vleugels  
heeft gekoesterd,  
ben je een vogel van de zee.  
In je hart verlang je naar de zee.  
Je ziel heeft die geaardheid van je moeder.  
Verlaat het aan land gebonden nest  
en vlieg uit.  
Kom in de zee van werkelijkheid.  
Je bent een watervogel!

Roemi (13e eeuws Perzisch)  
Uit: Daglicht  
(uitgeverij Synthese)

## De Fuut

We zouden een dagje naar Vlissingen  
en wandelden naar de steiger van de boot.  
Aan de dijk, in het aanspoelsel  
lag een vogel met een bek als een dolk.  
Hij fixeerde me, de bek gericht,  
'pas op', zei mijn vader. Niets aan de vogel  
bewoog, enkel die kop met snavel volgde.  
De hele dag dacht ik aan de fuut.  
's Avonds lag hij er nog. Wéér die felle ogen,  
die langzaam meedraaiende dolkbek.  
'Het is een olieslachtoffer', zei mijn vader,  
'ten dode opgeschreven'. Een halve eeuw  
is die fuut nu dood, maar zijn wanhoop  
en moed leven nog steeds in mij voort.

Hans Warren  
Uit: Betreffende Vogels  
(uitgeverij Erven Th. Rap)