

GEDICHTEN

De blauwe reiger

Holland op zijn smalst
en op zijn grauwt, uitgeknipt zink
tegen bleke, strakke sloten.

In sombere nesten gesteun
of een boerin wordt gesmoord.

In rauwe herfstnachten
een nog rauwere kreet
over Loevestein,
wel zuidwaarts.

Hans Warren

*Uit: Betreffende vogels
(uitgeverij Erven Th. Rap, Amsterdam)*

Langs de vloedlijn

Hoe voelt het voor die eidereend niet meer
op deining te drijven, door het water
achtergelaten te zijn in het slijkgras,
op haar rug, vlerken gespreid
onder de zon van september - als wilde zij,
nog niet verregend tot warboel
van botten en veren, nog net eend, maar
niet in staat dat peilloze blauw
boven haar te bevliegen, hier liggend en
dood, nu pas werkelijk paren.

C.O. Jellema

*Uit: Stemtest
(uitgeverij Querido, Amsterdam)*