

GEDICHTEN

Kraai

Lees maar, het valt je op:
hij is te zwaar voor dit bevroren
weiland dat sporen draagt
waarin hij landt.

Wiekt weer omhoog dan toch
om cirkelend rond het dak
of uit bomen om het erf te duiken
op wat te jong of afgeleefd is, op bederf,
een glinstering daarin die ons ontging.

Robert Anker

*(Uit: Verzamelde gedichten, uitgeverij Querido,
Amsterdam)*

soms op een vleugje wind
soms in een storm
vliegen zij op
een wolk van vogels
voor de zon

welke dromen
bevliegen de vogels
dat zij zich
lichtvaardig
in zoveel lucht
begeven

Bert Schierbeek

*(Uit: Vlucht van de vogel, uitgeverij De Bezige Bij,
Amsterdam)*