



26 augustus 2018

# Excursie naar de Tweede Maasvlakte

Paul Keuning

Een nieuwe bestemming, mogelijk daarom een behoorlijke opkomst van 20 deelnemers voor deze vogeltocht. Er zijn meerdere redenen om dit nieuwste stukje Nederland te bekijken op de hier voorkomende vogels. Deze vijf kilometer in de zee uitstekende uitstulping, opgeleverd in 2013, biedt vogels op trek een mooi rustpunt op hun reis. Het is een verbazingwekkende plek vanwege de contrasten: de grootste containerschepen van de wereld worden hier volautomatisch gelost met megalomane kranen, daarnaast vogelspotplekken en zelfs een bezoekerscentrum, dat je eerder op de Veluwe zou verwachten. Bij de aanleg is als compensatie voor de

aantasting en uitdieping van de zee bij Voorne-Putten, gelet op ruimte voor natuur en vogels. Voor alle soorten recreanten is trouwens plek ingeruimd: zoals windsurfers, naturalisten, sportfietzers en strandgangers.

Ver weg? Och, het is anderhalf uur rijden. Om halfnegen waren we er met rustig weer en een waterig zonnetje. Behalve de ijseend in eclipskleed en een lepelaar met jong was er de eerste twee uur niet zoveel bijzonders te zien. Nee, dan had er een stevige noordwestenwind moeten staan. Dan waaien de jan van genten, zeekoeten en zwarte zee-eenden gewoon richting deze kust. Ook toen we de weg, die deze

Maasvlakte omringt, vervolgden zagen we niet veel meer dan de soorten die je nergens kunt ontlopen: houtduiven, eksters, kauwtjes, wilde eenden en zwarte kraaien. Maar toch leuk, daar zit een tapuit rechtop! Zomaar op een hek laat een kneu zich bewonderen; een paapje op de vlakte is ook niet alledaags. Verder vlogen er regelmatig grote sterns langs en soms een watersnip over. Ja je moet wel blijven opletten als je erop uit gaat om te vogelen, want anders zie je die morinelplevieren geheid over het hoofd. Carel de Vink is op zo'n dag voortdurend alert, en hij ontdekte ze schuilend in een kuiltje op een paar honderd meter afstand in de dorre vlakte. Nog wat leukes gezien? Zeker dus! En ook blijft het leerzaam om de verschillende meeuwensoorten in eclipskleed en op verschillende leeftijden thuis te brengen. Een goede praktijkoefening als voortzetting op de vervolgcursus van Wouter. Ook was bij de roofvogels de visarend tussen de duizenden wulpen op het strand van Voorne zeker het vermelden waard. Kortom een uitgelezen plek, misschien niet zo voor de hand liggend, wel een hotspot op waarneming.nl. Die houden we erin!  
Dank voor dit initiatief Wouter.



*ijseend*

*Thea van Gogh*