

Wat zien ik: eider



Carel de Vink

Op 3 november 2017 passeer ik met de auto Pampushaven bij Almere. En ontdek daar een man eidereend in prachtkleed. Hé, zou dat 'onze' eider van de Huizerpier kunnen zijn? Die wordt, realiseer ik mij, al langere tijd niet meer daar gezien. Ik duik in 'waarneming.nl' en constateer dat dit veel langer het geval is dan ik dacht. Zelf zag ik hem daar nog, in eclipskleed, op 2 augustus 2017. De laatste vermelding

stamt van een dikke week daarna: 11 augustus 2017. Ik zoek terug: de vogel werd voor het eerst in jeugdkleed als tweede kalenderjaar gemeld op nieuwjaarsdag 2005. Vervolgens wisten meerdere melders hem te benoemen als 'vrouw'. Er volgden een groot aantal meldingen, geleidelijk in volwassen mannenkleed, waarbij opvalt dat de vogel regelmatig wekenlang, soms

maandenlang verdwenen leek, om later toch weer op te duiken. In de winter week hij soms uit tot in de singels van Huizen, om ondanks ijsvorming toch open water te vinden. Nu, na 12,5 jaar trouwe aanwezigheid, lijkt hij voorgoed verdwenen. Via Pampushaven? Daar werd hij overigens niet meer door anderen teruggezien.



eider (man),

Bert Roelofs

