

# 22 april 2019 Boompiepers en bonte vliegenvangers bij



## Vogelexcursie naar Einde Gooi

Hans Booij



Bonte vliegenvanger

Hugo Weenen

Een eerste missie van de vogelexcursie op 2e Paasdag 22 april 2019 naar Einde Gooi was het spotten van de boompieper. Dat meldde Han Westendorp, nadat hij ons samen met collega excursieleider Irma Hornsveld rond 9.00 uur hartelijk had welkom geheten. We hadden ons verzameld op het parkeerterrein achter restaurant De Rading aan de Noodweg in Hilversum. Zo'n 30 enthousiaste vogelaars waren op deze zomerse 2e Paasdag naar bosgebied Einde Gooi, op de grens van Hilversum en Hollandsche Rading, getrokken. Zo werden mijn vrouw en ik ook naar deze vogelexcursie gelokt. Vogels hebben overigens al lang mijn aandacht. In mijn vroege jeugd kon ik uren gefascineerd kijken naar de tijlpande huismussen. Die zaten in groten getale op de waslijn luidruchtig te wachten, totdat er wat brood op de voertafel in onze

achtertuintuin werd gelegd. Ook aan de talrijke weidevogels in het voorjaar heb ik warme herinneringen. Kieviten en scholeksters vergezelden mij als ik op de fiets naar school ging. Op latere leeftijd werd ik lid van Vogelbescherming en sinds een paar jaar ben ik ook lid van de VWG. Dit jaar was ik deelnemer aan de voorjaarscursus Vogelherkenning. Een geweldig goed georganiseerde cursus, waarbij ik heel veel heb geleerd en veel nieuwe (vogel)contacten heb opgedaan. Sinds de cursus probeer ik, wanneer mogelijk, met de excursies van de VWG mee te gaan. Want dan leer je eigenlijk het meest van de vogelwereld. Genoeg verteld over mijzelf, we gaan weer terug naar de excursie. Niet lang nadat we van het parkeerterrein naar een open gebied liepen, nog aan de kant van de Hoorneboegsche Heide, werd als eerste

op een dode boomstam een staartmees gespot. Ook de zwartkop liet zich horen en zien. Niet veel later hoorde Han vaag het geluid van de boompieper. Zou de eerste missie nu al volbracht zijn? En ja hoor, even daarna mocht ik door de telescoop een prachtige slanke boompieper bewonderen. Het was mijn eerste kennismaking! Voordat we de Noodweg overstaken naar het bosgebied Einde Gooi, hoorden we nog de zanglijster overheersend zijn zangpatronen herhalend zingen. Aan de overzijde van de weg werden we verwelkomd door een enthousiaste roodborst. Even daarna werd het geluid van een bonte vliegenvanger waargenomen en niet veel later liet een vrouwtje 'bonte vlieg' zich dan ook door verrekijker en telescoop bewonderen. Nu we het geluid herkenden, hoorden we meer bonte vliegenvangers in de nabije omgeving. Of ik dat geluid bij een volgende ontmoeting weer zou herkennen is nog even de vraag. Maar al doende leert men! Een holenduif liet zich horen en zien in een oude beuk. Er staan overigens veel oude beuken op het landgoed. Net voor de koffiepauze ontstond er een discussie tussen de gidsen of ze het geluid van een zwarte specht of raaf hoorden. Het werd niet helemaal duidelijk. Na de stop vervolgden we onze weg richting de nostalgische boerderij op Einde Gooi. We werden begeleid door de schelle zang van de winterkoning. Ondertussen was het al flink wat warmer geworden en gingen vele jassen en vesten uit. Op het schitterend gelegen erf van de boerderij lieten zich in een open stal mooie roodbruine Franse



*Boompieper*

*Jaap Bikker*

Limousin koeien bewonderen en aaien. Een amicale hond, die eigenlijk met onze excursie verder mee wilde, werd weer teruggehaald door de boer. Toen we ons pad vervolgden, zaten twee prachtige putters in een jonge berk heerlijk in het zonnetje te pronken. Verderop lieten een zwartkop en een tuinfluiter zich waarachtig tegelijkertijd horen! Hun zang lijkt erg op elkaar. Ik heb begrepen dat de zwartkop wat krachtiger en met duidelijke tussenpozen zingt in vergelijking met de tuinfluiter. Het liep inmiddels alweer tegen twaalf. Op weg naar het eindpunt zagen we boven het weiland nog een zwevende torenvalk, alsof hij nog even gedag wilde zeggen. Even later deed Han zijn slotwoord en werden de gidsen enthousiast door spontaan applaus bedankt. Ik ga zeker nog eens terug naar Einde Gooi. Missie bereikt!

---

# Het voorkomen van de Cetti's zanger in Oud Valkeveen

Rudy Schippers



*Cetti's zanger Oud Valkeveen, 2019*  
*Rudy Schippers*

In 2009 is er voor het eerst een Cetti's zanger in het Gooi gevangen en ook in 2010 en 2011 konden wij op Oud Naarden in totaal zeven verschillende Cetti's zangers van een ring voorzien. Enkele vogels werden regelmatig teruggevangen en we vermoeden dat hij daar toen ook gebroed heeft, mede door de vangst van een jonge vogel. In de drie koude winterjaren daarna is hij niet meer gezien maar gelukkig kregen we hem op 27 september 2014 weer in de netten van Oud Valkeveen. Afgezien van een vogel in

april 2015 is hij niet meer waargenomen tot het naseizoen van 2017. Er konden toen maar liefst acht verschillende Cetti's zangers geringd worden. Het volgend voorjaar werd er een gevangen in april en werden twee jonge vogels in juli 2018 geringd. Later in het jaar werden nog negen vogels van een ring voorzien. Het heeft tot 2019 geduurd voordat er weer een duidelijk broedgeval is vastgesteld en tot het eind van de CES-periode (eerste week augustus) zijn er zelfs drie broedende vrouwtjes en vier

mannetjes geringd. Het is niet bekend of dit vogels van de Gooimeerkust of elders uit het Gooi betroffen, of dat ze mogelijk afkomstig zijn uit Flevoland waar ze de laatste jaren zelfs talrijk beginnen te worden.

De eerste vier jonge vogels kregen we op 23 juni in handen en in de weken daarna nogmaals zeven jonge Cetti's zangers. Mede daardoor werd er op 29 juni een nieuw dagrecord gevestigd van zeven Cetti's zangers.