

## Column

### De sterren van de hemel

Peter Koomen  
pkoomen@worldonline.nl

Ik had altijd graag een scorpioen willen zijn. Qua sterrenbeeld dan. Uitverkoren door Apollo om de maagdelijkheid van zijn zuster Artemis te bewaken! Apollo had geen beter dier kunnen kiezen: onverschrokken maar zonder penis. Een scorpioen brengt zijn sperma over via een spermatofoor, een wasachtig zuiltje met wat sperma erop. De geslachtsopening van de vrouwelijke scorpioen moet daar onder dwang overheen gemanoeuvrerd worden. Apollo had er vast het volste vertrouwen in dat Artemis daar weinig trek in zou hebben. Nog steeds holt de scorpioen aan de sterrenhemel achter Artemis' belager Orion aan, maar tot een definitief treffen is het nooit gekomen. Mensen met de scorpioen als sterrenbeeld worden geacht ook van die volhouders te zijn. Ik vind dat wel een mooie eigenschap, maar helaas: ik ben geen scorpioen.

Zo'n 2000 jaar geleden had ik nog een redelijke kans gehad. Ik had maar tussen 24 oktober en 22 november geboren hoeven te worden en het was raak geweest. Maar liefst 30 dagen de tijd! Tegenwoordig staat de zon nog maar zes dagen per jaar in het sterrenbeeld scorpioen, maar astrologen trekken zich daar merkwaardigerwijs niets van aan. De zon doet nu ook andere sterrenbeelden aan. Zo kan ik rustig zeggen dat ik een slangendrager ben. Qua sterrenbeeld dan. Daar bestaan gelukkig geen horoscopen voor.

Hoe de zon in de toekomst ook zal staan, het zal voor entomologen lastig blijven een beetje behoorlijk sterrenbeeld te krijgen. De keus is beperkt. Onder de 88 nu in gebruik zijnde sterrenbeelden zitten 21 zoogdieren (inclusief drie mythische paardachtige wezens), dertien personen (waaronder één tweeling), negen vogels (de feniks inbegrepen), zeven (stukken van) reptielen (waaronder een draak), vier vissen (waarbij 'vissen' als één telt) en slechts drie geleedpotigen. Weliswaar zijn de drie grootste groepen met een scorpioen, een vlieg en een kreeft/krab elk vertegenwoordigd, maar het blijft een beetje karig. Vroeger is er boven de rug van de ram nog een tweede vlieg geweest: de noordelijke vlieg. De sterren daarvan zijn er nog steeds, maar ze horen nu bij de ram. Entomologische rammen kunnen zich misschien toch nog een beetje gelukkig prijzen. De andere vlieg, de zuidelijke, staat ergens tussen de centaur en de kameleon hoog aan de zuidelijke hemel. De kans is klein dat de zonnebaan daar ooit nog eens verzeild raakt.

Veel sterrenbeelden zijn ooit door Babyloniërs bedacht. Hun voorspellende waarde gaat hard achteruit, want evenbeelden als leeuw en steenbok zijn gedomd te verdwijnen, om over maagden, watermannen en boogschutters nog maar te zwijgen. Misschien is het tijd om die hele dierenriem eens om te gooien. Laten we dan (1) er een echte dierenriem van maken, zonder weegtoestellen en vreemde personages, (2) een beetje evenredigheid aanbrengen, waarbij één vertebraat eigenlijk al te veel eer is, en (3) de sterren zo over de sterrenbeelden verdelen dat ze samen vallen met de maanden. Hierbij mijn voorstel. Misschien dat ieder voor zich even kan controleren of hij/zij zich in zijn/haar nieuwe sterrenbeeld herkent.

- Libel** – *Anax* (januari). Beschikt altijd over een goed overzicht ('helikopterview') van de situatie en handelt daarnaar. Te snel ingrijpen kan echter onbegrip oproepen.
- Sprinkhaan** – *Schistocerca* (februari). Is gauw tevreden en straalt dat ook graag naar anderen uit. Loopt gevaar anderen te overspoelen met roze wolken van genegenheid.
- Vissen** – *Pisces* (maart). Kan men op bouwen, want beschikt over een ruggengraat. Moet oppassen niet overmoedig te worden.
- Vlieg** – *Musca borealis* (april). Schoon en proper. Ziet er zelfs niet tegenop andermans rotzooi op te ruimen. Aanwezigheid wordt soms als hinderlijk ervaren.
- Neushoornkever** – *Chalcosoma* (mei). Is nogal vijandig tegen leden van de eigen sekse, maar draagt het andere geslacht op handen. Maakt daar soms handig gebruik van, is soms een ruziemaker.
- Dagvlinder** – *Morpho* (juni). Houdt van uiterlijk vertoon. Weet andere mensen snel voor zich in te nemen. Ontdekt vroeg of laat de betrekkelijkheid van het aardse bestaan, met kans op depressies.
- Kreeft** – *Homarus* (juli). Houdt ervan zijn hol gezellig te maken, ook voor anderen. Sluit de boze buitenwereld soms teveel buiten, met teleurstellingen als gevolg.
- Duizendpoot** – *Scolopendra* (augustus). Is van alle markten thuis. Verkiest de aanval boven de verdediging. Neemt bij succes een trotse houding aan die gemakkelijk afgunstoeroept.
- Wandelende tak** – *Carausius* (september). Heeft niemand nodig want kan alles alleen af. Hoewel, voortplanting? Zelfstandigheid leidt soms tot eenzaamheid.
- Lieveheersbeestje** – *Coccinella* (oktober). Meestal ingetogen en bescheiden. Moet echter af en toe, ter voorkoming van zinloos geweld, moeite doen niet uit zijn slof te schieten.
- Scorpioen** – *Scorpio* (november). Vasthoudend, maar soms té. Probeert alles te controleren. Kan daarbij menig speldenprik retour verwachten.
- Sluipwesp** – *Ichneumon* (december). Weet altijd feilloos de juiste keus te maken, maar gaat wel eens voorbij aan andermans belangen. Wordt soms voor profiteur aangezien.

Mocht dit lijstje algemeen geaccepteerd worden, dan ben ik helaas nog steeds geen scorpioen. Gelukkig ben ik wél een rat. Qua Chinees sterrenbeeld dan.

