

5.703492

Div. 3.3.
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY
OCT 2 1951

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 316.

Deel XIII.

1 October 1951.

Adres der Redactie :

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: B. J. Lempke: Het IXe Internationale Entomologische Congres (p. 337). — B. J. Lempke: Trekvlinders in 1950 (p. 341). — W. Roepke: Wat is „Acridium zehntneri Krauss?" (p. 349). — G. Heinrich: Barichneumon tegelensis spec. nov. ♀ (p. 351). — Literatuur: (p. 351: B. J. Lempke). — Korte mededelingen: (p. 340: B. J. Lempke; p. 348: H. Coldewey; p. 350: B. J. Lempke; p. 352: J. Huisenga, A. J. Gorter, G. Kruseman, Aanbiedingen).

Het IXe Internationale Entomologische Congres

door

B. J. LEMPKE

Het van 17 tot 24 Augustus j.l. te Amsterdam gehouden IXe Int. Entom. Congres is ongetwijfeld een groot succes geworden. Ongeveer 800 entomologen uit 40 verschillende landen namen er aan deel, aantallen, waar we tevreden over mogen zijn. Dank zij de voortreffelijke organisatie liep alles op rolletjes en ik heb dan ook geen enkele gast gesproken, die niet vol lof was over de perfecte regeling en de grote voorkomendheid van allen, die in de hal van het Kon. Inst. voor de Tropen hun taak te vervullen hadden.

Vrijdagmiddag 17 Augustus opende Z. Ex. Mr J. H. VAN MAARSEVEEN, Minister van Binnenlandse Zaken, officieel het Congres met een in het Frans uitgesproken rede, waarin op geestige wijze enkele episodien uit Godfried BOMANS' „Erik of het Klein Insectenboek" verwerkt waren. 's Avonds was er in het Instituut een gezellige bijeenkomst, waarbij de N.E.V. zich een waardige gastvrouw betoonde, terwijl Dr M. LIEFTINCK de aanwezigen liet genieten van een schitterende kleurenfilm over het insectenleven in de tropen.

En daarna begon een week van intensieve wetenschappelijke arbeid, waarin met inbegrip van de symposia niet minder dan een kleine 300 voordrachten, verdeeld over 14 verschillende secties, gehouden werden. Bij de weinige, die ik daarvan bezoeken kon, was herhaaldelijk na afloop een levendig en vaak zeer interessant debat. De Redactie, die de publicaties van het Congres te verzorgen krijgt, wacht dan ook zeker geen benijdenswaardige taak!

Het spreekt van zelf, dat al dit inspannende werk afgewisseld werd door lichtere kost. Reeds de tweede dag nam na afloop van de vergaderingen vrijwel het gehele Congres deel aan een door de Gemeente Amsterdam aangeboden rondvaart door de grachten en havens, als altijd het glanspunt van het bezoek door gasten aan de hoofdstad. 20 Augustus



OCT 19 1951



INTERNATIONAAL ENTOMOLOGISCH CONGRES 1951

(„De Groene Amsterdammer”)

vond 's avonds een officiële receptie door het Gemeentebestuur in het Rijksmuseum plaats. En dan waren er de vele excursies : naar de duinen, naar Aalsmeer, Wageningen, de musea, de Zuiderzeewerken (meer dan 200 deelnemers!) enz. Ongetwijfeld zullen alle buitenlanders dan ook een onvergetelijke indruk van ons mooie land gekregen hebben.

Vrijdagmiddag 24 Augustus vond de slotzitting van het Congres plaats, terwijl 's avonds vrijwel de gehele Stadsschouwburg door de dragers van het *dispar*-insigne en hun dames gevuld was, waar de Neder-

GELEERDE PIETEN



„DIT is leven!”

(„De Volkskrant”)



„En die tabak moet er óók nog af...!”

(„Het Vrije Volk”)

landse Opera een uitstekende opvoering van Bizet's „Carmen” gaf. Een souper in Bellevue was een voortreffelijk slot van dit entomologische evenement.

De Nederlandse pers liet enkele malen van haar belangstelling voor het Congres blijken. Over het algemeen is de daar behandelde stof van zeer gespecialiseerde wetenschappelijke aard en valt dus buiten de interesse van de meeste krantenlezers. Maar van de demonstratie bij PHILIPS-ROXANE op „Boekesteijn” las ik in een paar dagbladen een heel goede reportage. En zeker mogen we de spotprentjes niet vergeten, die in verschillende periodieken verschenen, een eer, die alleen de kopstukken uit de politiek en enkele andere bekende lieden met ons delen. Vier heb ik kunnen ontdekken en het verheugt me, dat ik, dank zij de medewerking van de betreffende redacteuren, deze hier alle kan laten afdrucken als een luchtige herinnering aan de voor de Nederlandse entomologie zo belangrijke gebeurtenis. Een woord van dank aan de vier heren is hier zeker op zijn plaats.

De heer VAN LITH was zo vriendelijk me nog een uitknipsel te sturen uit „De Bredasche Courant”, welke krant een prachtig welkomstlied op de deelnemers van het Congres publiceerde. Helaas belet gebrek aan ruimte me deze poëtische ontboezeming over te nemen. In elk geval zal ze bewaard worden in het archief van het Congres.

Explanations for our friends abroad. When the International Ent. Congress was held in Amsterdam, several Dutch periodicals published



— Kijken jullie een beetje uit
Ik ben van 't congres!
(„Haagsche Courant”)

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12III, September 1951.

Apatele psi L., f. *suffusa* Tutt. De laatste jaren zie ik in collecties nogal eens een donkere *Apatele*-vorm, die ik aanvankelijk met geen der mij uit ons land bekende kleurvormen van *psi* of *tridens* kon identificeren.

Een onderzoek van het genitaalapparaat maakte duidelijk, dat we hier te doen hadden met een melanistische vorm van *Apatele psi*, reeds meer dan 60 jaar geleden uit Engeland beschreven, maar voor zover ik weet nog nooit van het Continent vermeld.

De voorvleugels zijn zwartgrijs, terwijl bij vrijwel alle exx., die ik zag, de tweede dwarslijn door een heel smal witachtig bandje is afgezet. Heeft men er eenmaal kijk op, dan is de vorm niet moeilijk te herkennen. In de oude collecties komt hij niet voor. Ongetwijfeld hebben we met een recente aanwinst voor onze fauna te doen. Het eerste ex. zag ik uit Zutphen (1948, Dr G. F. WILMINK leg.), daarna exx. van Montferland, Bijvank (het laatste gevangen in 1938, het oudste Nederlandse ex., dat ik ken) (L. H. SCHOLTEN), Zeist (A. J. GORTER), Egmond aan Zee (G. BANK), Leiden (J. KROON) en Swalmen (B. J. LEMPKE). Blijbaar is de vorm bezig zich snel over het land te verspreiden. Let er dus eens op!
— Lpk.

caricatures. Our foreign guests will certainly be amused to see them reproduced. This is possible thanks to the kindness of the editors, who lent us their blocks.

Nr. 1 needs no comment. Everybody will admire the skill with which the beetles are drawn.

Nr. 2. Subscription: "THAT is life!" Superscription: "Learned fellows". But "pieten" is also a popular name for lice! (Look at the entomologist at the left!) A good joke indeed.

Nr. 3 shows the poor lady of the cloakroom, who has to take charge of everything, including a swarm of bees, and who calls out, thinking of her small salary: "And that tobacco also has to be paid from it!"

Nr. 4. The poor fellow, fleeing for some gigantic gnats, cries: "Take care a bit. I am of the congress!"