

Dankbetuiging van den President der Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

L.S.

SCHOVENHORST, December 1932.

Daar het aantal gelukwensen en bewijzen van sympathie, dat ik op 22 November j.l., bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, heb mogen ontvangen, bijzonder talrijk was, vertrouw ik, dat men het mij niet euvel zal duiden, dat ik, bij het beantwoorden daarvan, niet tot ieder afzonderlijk het woord richt, maar door dit *algemeene* antwoord mijne dankbaarheid aan allen betuig.

Allereerst richt ik mij hierbij tot de veertig auteurs, die, ieder met eene eigene Wetenschappelijke Bijdrage, den Feestbundel vulden, die mij op mijn Feestdag door eene Commissie uit het Bestuur der Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd aangeboden en overhandigd. Dit geschiedde bij monde van Prof. Max Weber, mijn oud-leermeester en een mijner oudste vrienden, die zich, op verzoek, als woordvoerder bij de commissie had aangesloten, en daarbij woorden sprak, die mij diep hebben ontroerd. Dat deze Feestbundel binnenkort als Supplement van Deel 75 van het Tijdschrift voor Entomologie, Jaargang 1932, zal verschijnen, stemt mij tot groote vreugde en tot erkentelijkheid aan de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, die mij zoo na aan het hart ligt. Ik verklaar hierbij met nadruk, dat geen enkel geschenk mij aangemer had kunnen zijn, dan deze wetenschappelijke uitgave, aangezien aldus geheel in mijn geest is gehandeld. Ook aan de Vrienden, die aan het tot stand komen en op tijd verschijnen er van, door allerlei correspondentie (vooral niet te vergeten die met de in Ned.-Indië wonende medewerkers), correctie en verdere verzorging, hunne beste krachten hebben gewijd, gevoel ik mij ten zeerste verplicht.

Voorts betuig ik mijn oprechten dank aan de bijna 200 Personen en Instellingen, die de uitgave van den Feestbundel door hun financielen steun hebben mogelijk gemaakt; hunne namen zijn vereenigd in een bijgevoegd Album, dat het Eigen Werk is van een der Leden van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Ook hem mijn dank!

Ten slotte blijft nog te vermelden, dat het zeer aanzienlijke aantal Gewone en Gelukstelegrammen, Brieven, Briefkaarten en Kaartjes dien dag geene geringe diensten gevergd heeft van het Puttensche Postpersoneel. Aan allen, die mij den 22sten hunne sympathie op deze wijze hebben betuigd, mijn hartelijken dank!

De 22ste November 1932 is voor mij, mijne Vrouw en mijne Kinderen een onvergetelijke dag geweest.

J. Th. OUDEMANS.