

Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep,  
 of is 'et het blauwe gewelf,  
 dat onder en boven u blinkt, zoo diep,  
 of is het u, schrijverken, zelf?  
 En 't krinklende winklende waterding,  
 met 't zwarte kapoteken aan;  
 het stelde en het rechtte zijn oorkes flink,  
 en 't bleef daar een stondeke staan:  
 « Wij schrijven, » zoo sprak het, « al krinklen af  
 het gene onze Meester weleer,  
 ons makend én leerend, te schrijven gaf:  
 één lesse, niet min nochte meer;  
 wij schrijven, en kunt gij die lesse toch  
 niet lezen, en zijt gij zoo bot?  
 Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg,  
 den heiligen Name van God! »

Het bovenstaande gedichtje van den Vlaamschen dichter Guido Gezelle, zal wellicht door de meeste lezers niet begrepen worden. Wel echter door entomologen, die in het « schrijverke » dadelijk een Gyrinus zullen herkennen.

Mr. D. L. UYTENBOOGAART.

---

### ***Atypus piccus* Slz.**

*Atypus piccus* Slz., gesplitst in eenige subspecies, werd in ons land tot dusverre slechts gevangen bij Maastricht, Breda, Nijmegen, Amersfoort, Soest en Zeist. — Een fraai exemplaar van deze nog altijd zeldzame spin werd 1 Maart 1903 door een mijner leerlingen, D. Honig, bij Rosendaal bij Arnhem gevangen. De onderaardsche, 12 centimeter lange gang was met spinsel bekleed.

A. C. OUDEMANS.