

Oan de ein fan de fakânsje binne wy noch trochriden nei de Eiffel foar de Blauwe vuurvliender (**Foto: zie pag. 19**) en de Ringoogparelmoervliender. Doe't dy op de foto stiene koene wy werom ride nei hûs. 10.000 foto's riker (dêr bliuwe dan rûchwei 500 fan oer) en mei in goed gefoel. Hast alle soarten fûn dy't wy sjen woene en boppedat 80 soarten op de foto krigen. Oare jier mar sjen of wy nei Noard Masedonië kinne, sa net dan ride wy gewoan nei it Aostadal.

Lieveling Frank London

Teer guichelheil blijf ik het mooiste woord uit Nederlandse taal vinden, maar onder namen voor vlinders vind je ook pareltjes: *berkenbrandvlerkvlinder*, *huismoeder*, *haarbos*, *plat beertje*, *zwart weeskind* of *klein avondrood*. Ik heb op een of andere manier altijd een zwak gehad voor *lieveling*. U ziet wel waarom.

