



Grote belangstelling van fotografen voor de Grote vuurvlinder (net zichtbaar in het midden) tijdens de excursie in de Rottige Meente.
Foto: Gerrit Tuinstra



Eikenvoorjaarsuil (*Orthosia miniosa*)
Roodbruine vlekkuil (*Amphipoea oculea*)



Plat beertje (*Eilema lurideola*)
Vlinder en rups Foto's: Anneke van der Veen



Fruitboomdwergspanner (*Eupithecia insigniata*) Foto: Anneke van der Veen



Twee zakjes van het Rozenkoker-motje (*Coleophora gryphipennella*) op Hondstroos tijdens bladmijnenexcursie. Foto: Siep Sinnema



Bruine vuurvliinder (*Lycaena tityrus*), vrouwtje, tijdens de excursie op de Schaapedobbe. Foto: Marjolein Stam

Poppen
en



± 0,5 mm.



cremasters.

Deel a: pop van *G. rufifasciata* (www.ukleps.org).

Deel b: pop van *E. linariata* (www.ukleps.org).

Deel c: cremaster van *E. pulchellata* (tekening: Gerrit Tuinstra).

Mijn vlindervirus Anneke van der Veen

Iets meer dan een jaar ben ik nu lid van de vlinderwerkgroep Friesland en dat bevalt me prima. Ik wil elke excursie bijwonen als het kan. Je komt in gebieden waar je normaliter zelf niet naar toe mag. Hoe geweldig is het dan om daar hele bijzondere soorten tegen te komen, zoals de aardbeivlinder (*Pyrgus malvae*), de grote vuurvlinder (*Lycaena dispar*) en de zilveren maan (*Boloria selene*). Vlindereitjes had ik nog nooit gezien en dan met de neus in de boter vallen bij het zien van de eitjes van de grote vuurvlinder!. Tja...dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik woon weliswaar alweer bijna 20 jaar in Opende (Groningen), maar voel mij een “oprjochte Fries” ! Geboren en getogen in het buurdorp Surhuisterveen, maar mijn passie voor vlinders is toch wel echt begonnen in Opende. We hebben een vrij diepe tuin en ik wilde overal een naam op plakken, wat er in onze tuin vloog, kroop en zwom. Van kinds af aan, was de interesse in de natuur al aanwezig. Vooral vogels vond ik erg boeiend; spotten, plakboeken, natekenen ed. Wij hebben drie vijvers in de tuin en ook die bewoners ontglipten niet mijn aandacht. Zo kwam ik ook al snel in aanraking met o.a. libellen, onder-water-bewoners, zweefvliegen, wantsen, lieveheersbeestjes, hommels én vlinders. De nachtvlinders hebben mijn aandacht gekregen, toen ik, volgens mij, een dagvlinder fotografeerde en deze in eerste instantie niet in de literatuur c.q. internet kon vinden. Het bleek dus een dagactieve nachtvlinder te zijn! Tja...daarna waren de rapen gaar. Hier moest ik meer van weten én vinden. Nu ben ik zo’n twee jaar bezig met “vlinderen” en moet zeggen: “wat een geweldige hobby!”. Eerst ging ik gewoon zoeken naar vlinders in onze tuin en in de nabije omgeving. En dat lukte aardig, samen met de hulp van mijn zonen Jitze en Ynte. Zij kwamen op een gegeven moment ook met rupsen thuis. Ook dit vind ik een zeer leuke bezigheid, om uit te zoeken welke vlindernaam daar aan vast zit. Wat uiteindelijk weer een streven is om zowel de vlinder als bijbehorende rups te vinden en vast te leggen op de foto.

Het nachtvlinderen heeft z’n intrede gemaakt, na de eerste excursie in Appelscha bij VWF op 20 augustus vorig jaar. Terwijl wij (Jitze, Ynte en ikzelf) door een geweldig natuurgebied geloodst werden, was mijn man (Alex) thuis een vlinderval aan het maken. Vanaf dat moment ben ik nu iets meer dan een jaar serieus aan het nachtvlinderen en heb inmiddels al aardig wat soorten weten te vangen en fotograferen. Dat wil ik het allerliefst, mooie foto’s maken. Op dit moment heb ik 255 macro’s gefotografeerd, 100 micro’s, 40 rupsen en 39 bij elkaar horende imago-rups soorten. Onder dit aantal zitten een paar mooie vangsten, vind ik, zoals: het eikenuiltje (*Dryobotodes eremita*), diana-uil rups (*Griposia aprilina*), plat beertje rups en vlinder (*Eilema lurideola*), fruitboomdwergspanner (*Eupithecia insigniata*), zwartvlekwinteruil (*Conistra rubiginosa*), esdoorndwergspanner (*Eupithecia inturbata*), kommavlinder (*Hesperia comma*), witte eenstaart (*Cilix glaucata*), witlijntandvlinder (*Drymonia*

querna), scherphoekbandspanner (*Euphyia unangulata*), eikenvoorjaarsuil (*Orthosia miniosa*), gelduil (*Polychrysis moneta*) en de roodbruine vlekuil (*Amphipoea oculatea*). En dat allemaal, behalve de kommelvlinder, bij ons in de achtertuin!



gelduil (*Polychrysis moneta*)

Foto: Anneke vd Veen

Ik heb in deze vakantie ook een vanglaken aangeschaft en moet zeggen dat er laat geslapen werd. Ik kan compleet hyper worden als ik meen te denken dat ik weer een nieuwe soort zie. Het blijft zo'n spannende en intrigerende hobby. Inmiddels heb ik dit vlindervirus al aardig verspreid onder mijn familie, kennissenkring en collega's....Ze attenderen mij op soorten, maken foto's in hun vakantie en kopen zelfs dingen voor mij...hoezo besmettelijk. Zelfs mijn jongste zoon Ynte, kwam zelf met het idee om zijn eerste spreekbeurt over vlinders te gaan doen. Prachtig toch!

Door Anneke gemaakte foto's van enkele van de genoemde soorten zijn te vinden op pagina 21 en 22.