

Van de redactie

Roely Bos

Iedereen zal de afgelopen maanden in lock-down anders beleefd hebben. Wat iedereen als hetzelfde zal hebben ervaren is de stilte buiten, het ontbreken van vliegtuigen met hun strepen in de lucht en hun lawaai, de schitterende helderblauwe luchten en de kans om de natuur te horen. Gelukkig was het lente toen de corona-crisis uitbrak en waren veel van ons buiten om inventarisatierondes te maken, te voet en op de fiets. Overal werden bijzondere vogels waargenomen. Ikzelf heb genoten van de rust in stad en ommelanden. Om de een of andere reden dacht ik dat nu het leven voor veel mensen een beetje stilviel de kopij voor dit nummer ook stil zou vallen, maar een paar mensen kregen inspiratie door de corona-stilte. Leest u maar.



FOTO: ROBERT HEEMSKERK

Vogels dichtbij huis, de Huismus