

## Bijzondere ontmoetingen

Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. Vrijwel iedereen heeft unieke ervaringen bij (de start van of later) het vogels kijken. Die willen we speciaal op deze plek graag lezen. Graaf in uw geheugen en omschrijf in eigen bewoordingen uw speciale belevenis (300 woorden). Iedereen kijkt er naar uit!

Foto: Freek Kamst



### Wilde Eenden

Om de dag maak ik nu een fietstocht of wandeling. Natuurlijk wel met als doel een plek waar wat vogels kunnen worden gezien. Vandaag - 8 april - naar het Vogelmeer. Voor het eerst dit seizoen en meteen een test voor mijn fietsconditie: de route langs Overveen en de Zeeweg naar Parnassia en verder kent een paar 'klimmetjes' die mij in voorgaande seizoenen wat zijn gaan afschrikken. Maar dit keer ging het behoorlijk.

Ik bezag de nieuwe kijkhut aan het Vogelmeer. Daar was zo te zien geen cent te veel aan besteed. Geen zitplaats meer, geen afsluitbare luiken, goedkope materialen, posters verdwenen. Enfn. Op het water was er weinig activiteit. Een solitaire Tafel-eend dobberde wat rond met de kop in de veren. Alleen de Grauwe Ganzen zorgden voor wat onrust.

Op zeker moment viel mijn oog op een tweetal Wilde Eenden, woerden, meer naar links in een hoek van de plas. Ze zwommen zij aan zij, alsof ze hiervoor geoefend hadden, naar links, dan weer vooruit, zonder dat ze van elkaar weken. Minutenlang ging dit voort in een strakke harmonie, links, rechts, draaien en weer op volle kracht vooruit.

Ik keek nog eens goed door mijn lens en wist het: een oudere en een jongere, vader en zoon. Tenslotte kwam er toch een eind aan deze ceremonie: de oude gaf met niet mis te verstane gebaren aan dat de jonge moest vertrekken: zijn eigen leven en de wijde wereld in.

■ Freek Kamst