

Bijzonder gerecht op menu lokt vele toeschouwers

Ton de Koning

Op 13 augustus fietste ik zoals zo vaak terug van mijn werk langs de bekende ooievaarsplek bij Maartensdijk. Meestal lopen er in de buurt van de rotonde wel enkele vogels rond. Ik kijk er meestal vluchtig even naar anders wordt mijn eten koud. Deze keer zag ik een groepje van vier Ooievaars bij elkaar waarvan er twee naar iets aan het pikken waren. Ik dacht een kikker maar dan wel een agressieve. Het bleek een Wezeltje of Hermelijntje te zijn. Hij had ongeveer de maat van een Eekhoorn en een duidelijk witte bef. Het fascinerende was dat het beestje zeer agressief was. Hij was al een paar keer in een snavel beland, gilde en bewoog enorm wat ik ook in zo'n geval zou doen. Viel hij weer op de grond en dan ging hij vol in de aanval naar de opnieuw pikkende Ooievaar. Wat een moed, zo'n klein beestje tegen zo'n grote Ooievaar. Een van de Ooievaars begon langdurig te klepperen waarop zes overige Ooievaars uit het weiland erbij kwamen. Hierna, ik heb geen idee waar ze vandaan kwamen, waren ze met 15 stuks. Na zo'n

vijf minuten de boel bekeken te hebben ging de hele groep massaal op de wieden. Ik denk weer naar de lichtmasten aan de A27 en het weiland aan de andere kant van de weg. De Wezel of Hermelijntje heeft het overleefd. Ik ben nog even naar het diertje op zoek gegaan maar heb hem niet kunnen vinden. Wat ik weet is dat hij niet in een snavel en vervolgens in een keel van een Ooievaar is verdwenen.

Toen ik met de nodige vertraging thuiskwam, was mijn eten koud, maar ik had dit niet willen missen. Een prachtig schouwspel.

[red. Noot: gezien de vergelijking met een Eekhoorn en de weerstand die het beestje vertoonde, wordt volgens ons meer gedacht aan de wat grotere Hermelijntje.]

Ooievaar met kikker in de Eempolder 2021 | Jurriën Uiterwijk

