

Redactioneel

Najaar... dat betekent vogeltrek. Vogeltrek, dat intrigerende fenomeen dat we proberen te doorgronden, maar waar we maar mondjesmaat grip op krijgen. En dat is wat mij betreft ook een deel van het wonder, juist dát we het niet helemaal begrijpen. Het is altijd weer een verrassing wanneer en waar welke vogels in welke aantallen zullen opduiken.

Juist dat maakt het voor mij zo'n mooi fenomeen. En ja, er zijn vogelaars die wel ongeveer weten, wanneer ze waar moeten zijn om kans te hebben op een speciale ontmoeting, zoals de auteurs van 'Vogels van de pier' wel laten zien in hun mooie nieuwe boek. Maar ik ben het type vogelaar dat wandelingen niet afstemt op vogels. Des te leuker vind ik het als ik dan zomaar verrast word door een onverwachte ontmoeting met trekvogels. Zo zag ik een paar weken geleden hele troepen ganzen overgaan, niet allemaal één kant op, maar verschillende groepjes verschillende kanten op. Ze leken het oneens te zijn over of ze nu naar noord of naar zuid moesten vliegen... er werd druk gegakt tussen de groepjes. En op een andere plek hoorde én zag ik laatst heel hoog in de lucht een groepje kraanvogels overvliegen. Daar word ik zo blij van! Corona maakt dan even helemaal niets meer uit. Zo hoop ik dat u het als lezer ook vergaat: dat uw vogelhobby u troost biedt in lastige tijden.

Het lezen van deze mooie Fitis draagt daar hopelijk ook aan bij. Het staat weer vol mooie artikelen en ook actualiteiten. Want wist u al dat 'onze' Johan Stuart heel recent een bijzondere prijs heeft gekregen? Hij is benoemd tot Sovon-vrijwilliger van jaar 2020! Vanaf deze plek feliciteert de redactie van de Fitis hem van harte met deze bijzonder eervolle prijs.

Ik wens u een mooie, virusarme en vogelrijke winter toe.

■ *Antje Ehrenburg*