

Hazelworm bijt vuursalamander

In mei 2018, tijdens een uitstap naar La Brenne in Frankrijk, waren Kasper van Acker en ik zelf getuige van een merkwaardig schouwspel. Een hazelworm had zich vastgebeten aan een achterpoot van een vuursalamander. We konden zien hoe de vuursalamander de hazelworm enkele meters achter zich aan sleepte alvorens te verdwijnen onder een stuk hout, hazelworm inclusief. Merkwaardig genoeg speelde dit alles zich af op een droge dag en waren we daarom in de veronderstelling dat de vuursalamander in zijn schuilplaats al gebeten is door de hazelworm en daarna geprobeerd heeft deze af te schudden. Verwarde de hazelworm een pootje van de salamander met een smakelijke regenworm? Bleeft de hazelworm tijdens het hele spektakel overtuigd van zijn gelijk, dat de salamander namelijk een regenworm zou zijn?



Een andere mogelijkheid is dat de neurotoxische alkaloiden die uitgescheiden worden langs huidcellen van de vuursalamander de kaken van de hazelworm in een soort kramp hielden, waardoor beide partijen niet aan hun lot konden ontsnappen. We zullen misschien nooit te weten komen waarom deze vuursalamander in deze gekke situatie terecht kwam, maar een bijzondere waarneming was het zeker!

Pablo Deschepper & Kasper van Acker

Ang(st)uis fragilis...

Mijn vrouw zond mij een berichtje. Een collega van haar had 'een slang' gevonden bij het voeren van haar konijn. Ze had een zak kruidenrijke hooi gekocht en geopend. Bij het vullen van de hooibal van knaagmans zat er een wat dikke stok tussen het hooi.

Ze haalde die er tussenuit, vond de vorm wat vreemd, keek wat beter... en schreeuwde het uit!

"Oh ja, die man van m'n collega, die is van de beessies en weet vast wel wat het is". En dus kreeg ik via mijn vrouw de vraag doorgestuurd; *"Wat is dit?"* Ik vroeg

naar de herkomst van het voer (vaak staat dit op zo'n verpakking, in ieder geval uit welk land het komt) omdat dit voor het op naam brengen best belangrijk kan zijn, dat kreeg ik echter niet echt helder. Maar toen ik 's avonds thuis kwam... lag het beestje in een zakje in de schuur. De collega had het in

eerste instantie in het zakje gedaan en weggegooid maar haalde het voor mij weer even op. Volledig gemummificeerd, zelfs lekker ruikend naar kruidenhooi. Het bleek dus een hazelworm te zijn. Jammer voor het diertje natuurlijk, maar aan de andere kant, wel een bijzondere vondst.

De leverancier was al gebeld over de vondst door de

geschrokken collega. *"Ja, wij gebruiken natuurhooi, gemaaid en gedroogd op het land, dan kan het dus soms gebeuren dat er wat in zit."* Maar de zak werd terugbetaald, een nieuwe zak werd naar haar opgestuurd met nog een 'presentje' erbij voor de schrik.

Mike van der Weg

Ringslang in de hoed

In oktober 2021 was ik op zoek naar paddenstoelen in Boswachterij Gees in Drenthe om te fotograferen en te determineren. Ik had een paddenstoel gevonden die ik niet kende en om die verder te determineren kneepte ik de steel door om de hoed om te draaien. Tot mijn schrik zat er een slangetje onder, maar toen ik zag dat het een ongevaarlijke ringslang was ben ik gauw gaan fotograferen. Even later kroop het beestje uit de hoed en verstopte zich weer onder een andere paddenstoel. Een bijzondere ervaring.



Elize Stellingsma