

Koud voorjaar

U heeft de voorjaarseditie van de Fitis in handen. Na een koude winter, waarin het zelfs nodig bleek wakken te hakken voor IJsvogels, begon maart met een paar opmerkelijk warme dagen en nachten. Gewone Dwergvleermuizen ontwaakten en vlogen door de straten. Maar na een paar dagen werd het kouder en begon het 's nachts opnieuw te vriezen. De vleermuizen gingen weer in winterslaap en het duurde weken voordat ik er weer één zag boven mijn tuin.

Dit voorjaar kwam traag op gang. Het was het koudste voorjaar van de afgelopen dertig jaar, vernam ik via de radio. De trend van de laatste decennia is juist dat het voorjaar steeds iets eerder begint. Met een vertraging van ongeveer drie weken kwam de natuur dit jaar op gang. De knoppen ontsproten laat, de insecten kropen later uit hun ei en ook de Afrikagangers arriveerden later dan gemiddeld terug in ons land. De Huiszwaluwen in Hillegom troffen gelukkig hun nesten nog aan, daar waar zij ze afgelopen najaar hadden achtergelaten. Maar door sloop- en bouwplannen dreigt dat te veranderen. In de artikelen van Louis van Trigt en Cees Timmermans kunt u in deze Fitis lezen hoe lokale vogelaars de Huiszwaluwen aan nieuwe broedgelegenheid helpen.

‘Voor de weidevogels is dit koude voorjaar een zegen’, vertelde weidevogelbeschermer Mark Kuiper half mei bij Vroege Vogels radio. In het artikel over 35 jaar BMP in de Hekslootpolder door Andries Kamstra en ondergetekende, kunt u over weidevogels lezen. Ik hoop dat u dit voorjaar al volop van hen hebt genoten, bijvoorbeeld bij de nieuwe natuur die bij de Westhoffplas is gecreëerd. En als u daar toch bent, dan kunt u makkelijk ook de nieuwe vogelkijkhut bezoeken waarover Jacob Bruin een stukje heeft geschreven. Ook de Gruijters, een andere prachtige plek om weidevogels te bekijken, komt aan bod, onder andere in het artikel van Jeroen Cornelissen over de laatste ontwikkelingen in dat gebied.

Waarschijnlijk zijn bij het verschijnen van deze Fitis de warme dagen reeds aangebroken. Menig exoot zal zich daarbij wellicht het prettigst voelen. Jan Kuys breekt een lans voor onze exoten in zijn stukje ‘Steun voor exoten’. En op één van die mooie zomeravonden hoop ik zelf altijd op een ontmoeting met een Nachtzwaluw. Dat is mij in de regio helaas nog niet gelukt, maar Abé Holshuijsen vertelt over zo’n bijzondere ontmoeting. Misschien heb ik dit jaar geluk bij de nachtzwaluwvertelling in juli.

Deze Fitis bevat veel meer interessante artikelen dan ik zojuist noemde en natuurlijk treft u er ook de vaste rubrieken in aan zoals die van de Jeugdvogelclub, het Natuurbeschermingsnieuws, de column van Rob Buiten en de waarnemingenrubriek van Lars Buckx.

Veel leesplezier en natuurlijk ook veel plezier buiten in het veld.

■ *Marcel Slaterus*