

# Van de redactie

*Het leven zonder knuffels voelt armoediger, vind ik, in deze langdurige pandemie. Maar wat een rijkdom dan toch, als je kunt genieten van de liefde waarmee de natuur overvloedig strooit. Er zijn mensen die geen idee hebben wat ik bedoel als ik het daar over heb. Als ik dit schrijf, zijn de ochtendconcerten verstomd, de meeste vogels klaar met gezinsuitbreiding en even minder zichtbaar. Bijkomen, ruien of al op weg naar overwinteringsgebieden. Ik mis ze.*

Vooraf die paar individuen in mijn tuin met hun bijzondere gedrag. Van het heggenmussenstelletje vond ik er eentje in de klauwen van een sperwervrouw. Ze vloog weg en liet een macabere ring van prachtige veertjes achter en nog enger, een los zwart snaveltje. De jongen piepten in het nestje in de klimop. Ik was erg ongerust over dit één-ouder gezin. Maar de vader zong tussen het voeren door en na een week hipten er weer twee Heggenmusjes vrolijk door de tuin. Ook mis ik de gezellige Koolmees, die de hele broedperiode haartjes van mijn hond kwam ophalen, zelfs tot in huis waar ik aan de tafel zat te werken. Zaten we elkaar aan te kijken en wat je dan voelt is geluk. Maar als ik plotseling de kamer inliep, liet hij van schrik zijn witte snor vallen en wist opeens de uitgang niet meer.

In deze Fitis een aantal mooie artikelen over vogels die wél zonder test of coronapaspoort naar andere landen kunnen vliegen. Gierzwaluwen, Nachtegalen, Ooievaars en Grutto's. Enkele artikelen gaan over opmerkelijke broedresultaten, zoals die van de Oeverzwaluwen bij de Toolenburgerplas. Lees ook vooral het onderzoek naar de al jaren door verstoringen bedreigde Blauwe Reiger kolonie in Hoofddorp of het nestkastenproject op landgoed Hoogerheest. Veel plezier met alle speciaal voor jou geschreven artikelen in deze boordevolle Fitis. En bedenk, straks komt het winter-Roodborstje weer gezellig met je kletsen in tuin of berm.

■ *Abé Holshuijsen*