

VOGELVARIA

ROODBORSTTAPUITEN IN CULTUURLAND

Op de vergadering van 20 december maakte Tom Heijnen de resultaten bekend van het BSP-broedvogelproject van de jaren '87 - '90. Bij de Roodborsttapuit viel op dat bijna alle broedgevallen zich in de bekende natuurgebieden (vooral heidevelden) bevonden. Het overgrote deel van de Roodborsttapuiten zal tegenwoordig dus inderdaad in dergelijke terreinen broeden.

Dat er zich toch nog altijd Roodborsttapuiten ophouden in het agrarische cultuurland, bleek toen ik in de jaren '89 en '90 regelmatig in het zuiden van de gemeente Veldhoven vogelde. Zonder dat ik speciaal op Roodborsttapuiten lette, vond ik in 1989 toch 9 en in 1990: 8 territoria.

Deze territoria waren voornamelijk gesitueerd in de "Dommelbeemden" en rond het natuurreservaatje "De Hogt". In dit gebied bevinden zich nog enkele redelijk kleinschalige landbouwgebiedjes, met wat ruige sloten en heggen. Eén (succesvol) broedgeval vond zelfs plaats in het groentetuintje van een boerderij. Het werkelijke aantal broedparen zal hoger zijn, want de gevonden broedgevallen berusten op toevalstreffers, en lagen deels in andere gebieden.

Waarschijnlijk zijn er in de Kempen nog wel meer van dit soort oude, vrij kleinschalige gebieden te vinden (met name langs riviertjes e.d.), en zal de Veldhovense situatie niet uniek blijken te zijn.

BRAM AARTS

PECHVOGEL OF GELUKSVOGEL?

In de Blauwe Klauwier jaargang 16 no.2 beschreef ik het geval van de nestkast met jonge Bosuilen, die gekraakt was door Kauwen. Het ene jong was uit het nest gegooid en het andere was bijna levend begraven onder de takken van de nestelende Kauwen. Omdat dit laatste uilskuiken nog goed gezond leek, heb ik het geringd, nadat ik de meeste takken uit de kast had verwijderd. Maar het lijkt erop dat die uil voor het ongeluk geboren is. Op 21 februari 1991 werd hij namelijk door koude verzwakt gevonden in Ravels (België). Ik vermoed dat hij is opgelapt. Want de terugmeldingsbrief vermeldt dat de vogel weer vrijgelaten is nadat hij een tijd is vastgehouden. Deze pechvogel heeft dus al twee keer het geluk gehad juist op tijd door mensen gevonden te zijn, die hem van een wisse dood redden.

JAN WOUTERS

