

Bl. Maart 17(2) 1991

-17-

VOGELVARIA

LATE WAARNEMING KLEINE STRANDLOPERS

Op 2-11-90 zag ik 2 Kleine Strandlopers tussen Kieviten op het Soerendonks Goor. Ze verbleven op een slikkig stukje met een begin van begroeiing. De Kleine Strandloper is in de Kempen een vrij schaarse doortrekker die hier op de betere plekken (Landschotse Heide, Beuven en Loozerheide) in de herfst regelmatig en soms in flinke aantallen te zien is. Dit is dan mogelijk vanaf begin augustus tot in begin oktober met de hoogste aantallen in september. Normaal blijft een enkeling wel een tot midden oktober, maar van waarnemingen in november had ik nog nooit gehoord. In de 'Avifauna van Noord Brabant' (die overigens slechts zeer weinig waarnemingen geeft) is de laatste waarneming van 9 oktober en in de 'Atlas van de Nederlandse vogels' worden slechts 24 novemberwaarnemingen in die 5 jaar genoemd met de meerderheid in de Zeeuwse delta.

PIERRE VAN DE WIELEN

VEEL EENDEN OP DE KEIJENHURK

Op 7 maart 1991 bezocht ik, na een tip, de Keijenhurk waar de week ervoor een groep van zo'n 150 Pijlstaarten gezien was. Zoveel waren er nu niet meer aanwezig, maar ik telde er nog steeds 98. Daarnaast waren er nog 588 Wintertalingen, 11 Smienten, 67 Tafeleenden, 1 Casarca, 3 Kolganzen en géén Wilde Eenden aanwezig. Alle eenden waren fanatiek aan het grazen op de nu rijkelijk aanwezige grassen en biezten die vorige herfst ontkiemd waren na het droogvallen van de Keijenhurk. Mogelijk hebben ook op andere vennen dergelijke aantallen gepleisterd. Het Beuven was in ieder geval ook goed voorzien van eenden. Het hoeft dus niet noodzakelijk een ramp voor de vogels te zijn als de vennen droogvallen (steltlopers) maar ik geef toch de voorkeur aan broedende Zwarte Sterns boven wat doortrekkende eenden.

PIERRE VAN DE WIELEN

EERSTE SUCCES VAN DE TELEFOONCIRKEL!

Op 22 mei 1991 werd ik 's avonds door Gerrit opgebeld. Pierre had een Steltkluut op het Beuven gezien en had het aan Rob doorgebeld. Zodoende kwam ik het ook te weten. Mijn vader gesmeekt of hij wilde rijden, en uiteindelijk zover gekregen. Moeder ging ook mee. Om 21.00 uur waren we bij de hut. Flink druk daar. We hebben het beest mooi kunnen zien, vlak voor de hut. Huub en zijn vriendin kwamen ook nog een kijkje nemen.

YVES MARTENS.