

VOGELVARIA

SPERWER MET VLOOIEN

Op 14 maart jl. ving ik een Sperwer, een vrouwtje. Toen ik bezig was met het ringen van deze vogel zag ik op een gegeven moment een vlo op mijn hand zitten. Gauw even pletten, dacht ik, voordat ik straks deze vlo doorgeef aan Margo, want dan zijn de poppen aan het dansen. Vogelvlooien vinden mijn bloed blijkbaar niet lekker, maar dat van Margo des te meer. Nadat ik de Sperwer losgelaten had bleek ik nog vier vlooien te hebben. Dat beest moet onder de vlooien hebben gezeten.

Het gebeurt maar heel sporadisch dat ik vlooien vind op een vogel die ik ring, en dan nooit meer dan één. Ik herinner me een Merel en een Koolmees met een vlo. Sperwers krijgen natuurlijk gemakkelijk de vlooien van hun prooien. Maar bij andere Sperwers heb ik nog nooit een vlo vastgesteld. Misschien hebben ze er vooral in het voorjaar last van? In de literatuur heb ik er niets over kunnen vinden.

JAN WOUTERS

GELDROP HEEFT WEER WAT: HOMO OP DE DOMMEL.

Zoals iedere morgen bij het uitlaten van onze joekel, loop ik een stukje langs de Dommel in het Hulsterbroek. Dus zo ook donderdagmorgen 4 april 1991. Op een gegeven moment zie ik twee mannetjes Soepeend in gevecht. En waarom waren die mannetjes in gevecht? Juist ja, om een vrouwtje natuurlijk. Terwijl die twee mannetjes aan het vechten zijn, komt er een ander mannetje aan en vliegt even daarna met het iets verder zittend vrouwtje weg. Niks bijzonders, gebeurt bij mensen ook wel. Je kent vast wel het spreekwoord: twee vechten om een slipje de derde maakt een wipje. Maar nu komt het. Weer komt er een mannetje Soepeend aan, gaat meteen naar die twee vechtende toe, waarvan er meteen eentje wegvliegt. Het laatst aangekomen mannetje pakt het andere, overgebleven, mannetje achter de kop vast en begint gelijk te paren. Niks bijzonders zul je zeggen. Gebeurt bij mensen ook. Ja, dat weet ik wel. Maar wat is hierover bekend in de vogelwereld? (als je tenminste de Soepeenden tot de vogels rekent).

Na de kindermoord onder de Soepeenden van een paar jaar geleden was dit weer een rare gebeurtenis bij ons op de Dommel.

PIET VAN HAPPEN

